

WITTE DONDERDAG

Zie blz. 534.

GOEDE VRIJDAG

Zie blz. 536.

PAASWAKE

Voor de 8 lezingen, zie blz. 546.

Evangelie

Lc., 24, 1-12

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen zeer vroeg in de
morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar
gemaakt hadden. Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen
er binnen maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Terwijl
zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling twee
mannen voor hen in een stralend wit kleed. Toen zij van schrik
bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen de mannen haar:
'Waarom zoekt ge de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is
verrezen. Herinnert u hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: de
Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenheden
en Hij moet aan het kruis worden geslagen, maar op de derde dag zal
Hij verrijzen.' Zij herinnerden zich zijn woorden, ze keerden van het
graf terug en brachten dit alles over aan de elf en aan al de anderen.
Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van
Jakobus; de andere vrouwen die met hen waren vertelden aan de
apostelen hetzelfde. Maar dat verhaal leek de apostelen beuzelpraat
en zij geloofden hen niet. Toch liep Petrus ijlings naar het graf; hij
buktte zich voorover maar zag alleen de zwachtels. Daarop ging hij
terug, verbaasd nadenkend over hetgeen er gebeurd was.