



ABDIJ SINT BENEDICTUSBERG VAALS

December 2016

Dierbare Oblaten en Vrienden,

Deze laatste maand van het jaar geeft ons veel reden tot dankbaarheid. Heel belangrijk voor ons als gelovigen natuurlijk, doordat wij het geheim van Jezus' Menswording gaan vieren, een Godsgeschenk in de meest letterlijke zin. Ook onderling wisselen wij in deze weken geschenken uit, die telkens uitdrukking zijn van en aanleiding tot dankbaarheid. En terugkijkend op de twaalf maanden van het nu aflopende jaar zien velen van ons, denk ik, ook veel momenten die als een dankbare herinnering in hun hart voortleven. Ook onze gemeenschap is zich bewust van al het goede dat wij hebben mogen ontvangen.

Zelf voel ik me, na drie maanden, nog steeds heel erg dankbaar en een beetje overweldigd door het jubileum van mijn gouden professie. Vóór alles door het geschenk zelf, dat ik vijftig jaar als monnik in deze abdij heb mogen leven en dat ik deze geloften nu opnieuw heb mogen bevestigen. Het belangrijkste moment was natuurlijk

de hernieuwing van mijn monastieke geloften, op zondag 4 september tijdens de Heilige Eucharistie, waarin Mgr. H. van Megen vooringing. Maar de opmaat daarvan was zaterdag 3 september. U was nog talrijker dan andere jaren naar onze jaarlijkse vriendendag gekomen. Voor de onvermijdelijk korte ontmoeting met de jubilaris, op die zonnige namiddag in het heldere geroezemoes van onze voorhof, hadden sommigen een lange reis gemaakt. Mijn dankbare gevoelens gaan uit naar U allen.

Uw dankbaarheid en deelgenootschap in mijn vreugde kregen stem bij monde van de voorzitter van de Vriendenkring, mr. Stef-Jan Willard. Hij bood namens U allen als geschenk aan, dat een aantal van de vaten die in de misliturgie dienen, opnieuw zullen worden verguld, bijna vijftig jaar nadat zij in gebruik zijn genomen. Dat werk is intussen met groot vakmanschap uitgevoerd, met dienovereenkomstig resultaat. De hostieschalen en kelken staan weer als nieuw op ons altaar. De diepe glans van het goud in de vaten zal mij en mijn medebroeders blijven herinneren aan de vreugde van mijn gouden jubileum en aan U, onze vrienden, die daaraan bijgedragen heeft.

Maar terug naar 3 september. Na de goede woorden van onze voorzitter – en ook al vóór hem - hebben zoveel anderen met woord en gebaar hun geluk- en zegenwensen aangeboden. Wat zou ik U graag ieder persoonlijk een dankwoord willen schrijven als antwoord op de

uitingen van genegenheid, vriendschap, waardering! In iedere schriftelijke gelukwens, in iedere geste en in elk geschenk, - groot of klein, licht of zwaar: die kwalificaties zijn daar niet van toepassing -, heb ik uw vriendschap en waardering gehoord en gevoeld. In de weken na het feest zijn uw wensen door mijn hoofd en mijn handen gegaan. Uw woorden bleven in mijn gedachten, het beeld van de persoonlijke ontmoeting met U droeg ik mee. De dankbaarheid voor zoveel goeds heeft zich stevig in mijn hart gevestigd.

Wij konden de Vriendendag beginnen met *het gebed van het negende uur*, de noon, gevolgd door de gebruikelijke voordracht. U kunt de volledige tekst daarvan nalezen op onze website (http://www.benedictusberg.nl/actueel_lezingen.html). Onder de titel *Schrijlings op twee eeuwen. Waarnemingen en waarden* heb ik geprobeerd het jaar van mijn professie, 1966, te vergelijken met dit jaar 2016. Een kenmerk van het leven in 1966 was de zogenaamde *verzuil-ing*; vandaag is internet een ander kenmerk, verbeeld in het beeldscherm, dat zowel kan verbinden als isoleren. Deze verschijnselen worden vaak negatief benaderd, maar waarom zouden wij niet een positieve benadering van de huidige globalisering en de individualisering wagen? Er liggen toch ook grote kansen in deze ontwikkelingen. Met een positieve instelling geven wij meer steun aan onze hoop en ons vertrouwen. Datzelfde geldt ook voor de vijftig tussen 1966 en 2016 verstreken jaren: er is veel gebeurd, moois en lelijks, opbouwende en afbrekende gebeurtenissen, leven en

dood. Maar wat men ook van deze periode kan zeggen, er ligt een grote trouw aan ten grondslag: de trouw namelijk van God aan zijn schepping en in het bijzonder aan ons, mensen. Wij worden uitgenodigd, ieder op onze eigen plaats, aan die trouw te beantwoorden door onze trouw, en daarmee zichtbaar te maken door welke trouw ten diepste onze wereld wordt gedragen. Ook vandaag en ook morgen.

Daags na het jubileum-feest ben ik, met achterlating van een hoge stapel post en geschenken, naar Rome gereisd om daar het vierjaarlijkse abtencongres bij te wonen, van 6 tot 16 september. Wij waren daar met zo'n 250 abten/kloosteroversten van over de gehele wereld. Een van onze voornaamste opgaven bestond dit keer in het kiezen van een abt-primaat. Sinds 2000 was Dom Notker Wolf, monnik van Sankt-Otilien, abt-primaat van de Orde. Als zodanig heeft hij bijzonder veel en belangrijk werk verzet, voor de Orde als geheel en voor ons klooster in Rome, Sant' Anselmo, in het bijzonder. Hij heeft daarvoor tijdens het congres ook steeds weer een hartelijk applaus in ontvangst mogen nemen. Na zorgvuldige beraadslagingen



Dom Gregory Polan

hebben de verzamelde abten Dom Gregory Polan (66) tot nieuwe abt-primaat gekozen. Hij was sinds 1996 abt van Conception-abbey in Kansas (VS). Hij heeft de sympathie en de achting van het congres gewonnen door zijn hartelijke en persoonlijke optreden, en vooral ook doordat in zijn woorden en gebaren een sterke Bijbelse spiritualiteit doorklonk. De abt-primaat heeft voor de Benedictijnen voornamelijk een bindende functie. Elk klooster is autonoom, maar het is voor ieders leven toch van vitaal belang niet alleen aan het eigen *familie-verband* (zoals in ons geval: aan de congregatie van Solesmes) gehecht te blijven, maar ook aan het geheel van de Orde. De abt-primaat zal tussen de vaak heel uiteenlopende vormen van Benedictijns leven een band van eenheid moeten zijn.

Begin november is het bestuur van de Vriendenkring bijeengekomen om zich over een aantal praktische zaken te buigen. De financiën waren een belangrijk gespreksonderwerp. Binnenkort zal op de website van de abdij een sub-pagina geopend worden, met mededelingen en aankondigingen die de Vriendenkring betreffen. Na de goede ervaringen met de open “tafelgesprekken” over de Barmhartigheid tijdens de Vriendendag van 2015 en op zondag 6 maart jongstleden, leek het de leden van het Vriendenbestuur zinvol om opnieuw een gelegenheid te scheppen voor zulke gesprekken. U kunt vast noteren dat U op zondag 17 maart 2017 van harte welkom bent om deel te nemen aan een uitwisseling over de vraag wat *vasten* en *veertigdagentijd* voor ons kunnen betekenen.

Onze voorzitter, heeft het volgende te melden betreffende de verzending van onze Vriendenbrieven:

*Deze Vriendenbrief bereikt u hetzij digitaal, hetzij per post. In verband met de aanzienlijke productie- en verzendkosten zal de Vriendenbrief vanaf 2017 in principe alleen nog per e-mail worden verzonden. Alleen in het geval bij de adressenadministratie van de Stichting Vrienden van de abdij St. Benedictusberg geen e-mailadres bekend is zal de Vriendenbrief nog per post worden verzonden. Namens het Bestuur van de Vrienden verzoek ik u, indien u de Vriendenbrief nog per post ontvangt, **vriendelijk én dringend** uw e-mailadres door te geven aan adressenadmin@benedictusberg.nl.*

S.J.G.N.M. Willard, voorzitter

Begin november is p. Léon-Marie Cisse, monnik van Keur Moussa, teruggekeerd naar zijn eigen abdij in Senegal, na ruim twee en een half jaar onze gemeenschap met zijn aanwezigheid te hebben versterkt. Een volgende broeder uit Keur Moussa is ons in het vooruitzicht gesteld. Het bijzondere jubileum van de Barmhartigheid liep al ten einde, - het was kort voor het feest van Christus Koning, de sluitingsdag van dit jubileumjaar, - toen wij Gods goedheid nog op een heel bijzondere manier mochten ervaren. De abt van de Sint-Paulus-abdij te Wisques (Noord-Frankrijk) heeft ons een van zijn monniken afgestaan om voortaan van onze gemeenschap deel uit te maken. Wij

hebben p. Benedictus-Jozef Schreurs (35) met open armen ontvangen. Hij kende onze gemeenschap al een beetje, doordat hij ons in het verleden een enkele maal had bezocht en doordat hij jarenlang onze Vriendenbrieven in het Frans vertaald heeft (en dat zal blijven doen!).

Gewoontegetrouw hebben wij het kerkelijk jaar beëindigd met de jaarlijkse communautaire retraite. Wij werden daarin begeleid door een Belgische dominicaan, p. Patrick Lens O.P. Zo konden wij vernieuwd de Advent ingaan, waarin wij ons nu, samen met heel de Kerk en met allen die ons dierbaar zijn, voorbereiden op Kerstmis. Dit jaar geven vier Adventsweken ons ruim de tijd tot die voorbereiding. Op zaterdagavond 24 december begint de Nachtmis om 23 uur. De daaraan voorafgaande nachtwake is al om 20.30 begonnen. De volgende morgen, Kerstdag zelf, is er om 7.45 uur een (Nederlandse) Heilige Mis in de crypte. De Dagmis van Kerstmis is op de normale tijd, 9.30 uur, evenals de Vespers om 17 uur.

In de eerste alinea's van deze brief overheerste het woord dankbaarheid. Maar ook in dit jaar zal wel nauwelijks iemand van ons gevrijwaard zijn gebleven van verdriet en pijn, van ziekte, overlijden, tegenslag van welke aard dan ook. Dierbare vrienden uit onze nabije omgeving zijn ons ontvallen. De abdijgemeenschap zelf heeft zijn zorgen gekend. Twee medebroeders zijn na een lange ziekte ontslapen in de Heer: fr. John Goossens en p. Pieter Roose. In deze maand

december heeft p. Frits Schlatmann een operatie moeten ondergaan. Wij hopen op en bidden om een spoedig herstel. Net als U, willen wij ons leven, en dus ook: ook denken, ons herinneren, ons vooruitzien, blijven bouwen op Gods trouw. Als christenen mogen wij geloven dat God ons menselijk leven gedeeld heeft zonder enig terughoudendheid, tot en met de dood. Dat is Kerstmis. En het Paasfeest wil dat ieder jaar bevestigen: tot over de dood neemt Jezus ons mee in de liefde van Zijn Vader. Wij monniken wensen U allemaal die zekerheid, die dankbaarheid, die diepe, niet meer uitdovende Kerstvreugde.

+fr. Adr. Lenglet,
Abdij Sint-Benedictusberg, Vaals



Abdij Sint Benedictusberg • Mamelis 39 • 6295 NA Lemiers
Rabobank: BIC RABONL2U • IBAN NL85 RABO 0155 6011 72
www.benedictusberg.nl • abdij@benedictusberg.nl

Ontvangt u deze brief per post, terwijl u een e-mail adres heeft? Geef dan uw e-mail adres op via adresadmin@benedictusberg.nl om de brief digitaal te ontvangen. Zo helpt u mee papier, tijd en kosten te besparen. Alvast hartelijk dank!