

A photograph of a church interior. In the center, a dark wooden altar sits on a raised platform. On top of the altar is a simple black cross with two candle holders. Light streams through five rectangular windows in the background, creating dramatic rays of light. The walls are made of brick and have small triangular light fixtures. The floor is dark and polished.

# Nieuwsbrief van de Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg

Het belangrijkste is  
niet wat vrienden doen maar  
**dat er vrienden zijn!**

# Ten geleide

*Ten geleide*

*Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg wil de band tussen de vrienden onderling, en die tussen de vrienden en de gemeenschap van monniken, graag versterken. Tot op heden deden wij dat onder meer door de organisatie van een jaarlijkse Vriendendag en deze zal ook dit jaar weer plaatsvinden. Maar daarnaast lijkt het ons, als bestuur, ook goed u zo nu en dan door middel van enkele nieuwsberichten, op de hoogte te stellen van het wel en wee van de Stichting.*

*Wij zoeken nog naar de vorm en deze Nieuwsbrief is een eerste poging de onderlinge band tussen de vrienden verder te versterken. Voorlopig zal deze Nieuwsbrief twee keer per jaar verschijnen: een zomer- en een wintereditie. Wij hopen dat u dit initiatief weet te waarderen.*

*Uw reactie en ook uw eventuele bijdrage aan de Nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs. U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl.*

*Het bestuur*

## Gesprekken op de abdij

In maart zijn we begonnen met de organisatie van de mogelijkheid voor aanwezige vrienden om na afloop van de zondagse Heilige Mis met elkaar in gesprek te gaan naar aanleiding van de Evangelietekst van die zondag. Een kleine groep van ca. 10 vrienden voerde een zeer geëngageerd gesprek onder leiding van pater Frits Schlatmann. Het bestuur heeft in overleg met Vader Abt besloten deze formule te handhaven, zowel tijdens de Vriendendag als eens per jaar medio maart.

## Vriendendag op 9 september 2017

De Vriendendag in de abdij zal dit jaar in het teken staan van 'Tradities in vloeibare tijden'. Als we een traditie opvatten als een in de historie gewortelde waarde, wat kan deze dan voor betekenis hebben in onze tijd, die zich kenmerkt door snelle en voortdurend veranderingen? Hoe kunnen we ons en onze omgeving vanuit tradities geestelijk verrijken, waar onze gemeenschappen steeds meer uit toevallige verbindingen lijken te bestaan en verdwijnen wanneer het 'nut' is verbruikt? Zoals gebruikelijk zal Vader Abt Lenglet de dag inleiden, waarna de deelnemers de gelegenheid hebben in kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan om het thema uit te diepen. Vanzelfsprekend is er koffie, thee en vlaai!



De Vriendendag begint direct na de Noon, om 14.15 uur. Het programma is dan als volgt:

- 14.20 Verwelkoming door Stef-Jan Willart, voorzitter Stichting Vrienden**
- 14.25 Korte lezing, door v. Abt Lenglet, met als titel: Tradities in vloeibare tijden**
- 14.40 Toelichting op de dialoog, waarna verspreiding over diverse ruimtes**
- 14.50 Dialoog in gespreksruimtes**
- 15.45 Ontvangst in de binnenhof van de abdij, met koffie, thee en vlaai**
- 17.00 Vespers**

Het Bestuur nodigt u van harte uit deze Vriendendag bij te wonen!

Omdat met deze Nieuwsbrief de gebruikelijke uitnodiging voor de Vriendendag per post komt te vervallen, doen wij u hierbij de oproep uw eventuele donatie over te maken op het onderaan deze Nieuwsbrief vermelde bankrekeningnummer.

## **Nieuwe folders en website**

We zijn trots op de fraaie nieuwe folders, waarmee nieuwe Vrienden zich bij de administratie van de Stichting kunnen aanmelden. Een Duits- en Engelstalige is in de maak.

Onlangs is ook de website van de Vrienden online gegaan. Deze website maakt onderdeel uit van de site van de abdij zelf. U kunt er onder meer de agenda en verslagen van activiteiten op terugvinden, evenals de leden van het bestuur, de verantwoording van onze activiteiten en een link naar het archief van de vertrouwde Vriendenbrief die u regelmatig van vader Abt ontvangt. Mocht u suggesties hebben voor verbeteringen aan de website, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.

## **Het contact met de Vrienden**

Een telkens terugkerend onderwerp op de bestuurstafel is de vraag of we met onze correspondentie volledig over moeten gaan naar digitaal. Dat zou betekenen dat de uitnodiging voor de Vriendendag en de Vriendenbrief van Vader Abt niet meer per post verspreid worden. De reden om dit te overwegen zijn de aanzienlijke productie- en portokosten, die een stevige aanslag doen op het Stichtingsbudget, en dat geld zouden we liever ten goede laten komen van de abdij.

Ook de acceptgiro, die we jaarlijks bij de uitnodiging voor de Vriendendag voegen, zou dan verdwijnen. Het bestuur van de Vrienden heeft besloten de communicatie in principe alleen nog digitaal te doen, ook al loopt de Stichting daarmee een zeker risico op verminderde donaties ten gunste van het realiseren de doelstellingen.

## Abdij in Klooster!

De werelden van glossy tijdschriften en die van de ons zo vertrouwde abdij lijken op het eerste oog niet goed met elkaar verenigbaar. In mei verscheen de eenmalige uitgave Klooster!, onder redacteurschap van Leo Fijen.

De uitgever is er echter prima in geslaagd om het eigentijdse kloosterleven op een innemende en stijlvolle wijze tot uitdrukking te brengen in de vorm van een actueel magazine. V. Abt is één van de scribenten in deze uitgave die refereert aan de abdij als het "harmonieuze kader voor ons gezamenlijke liturgische gebed (...)".



In een column memoreert Antoine Bodar, die als oblaat aan de abdij is verbonden, hoe hij zijn geloof hervond door de plechtige en ingetogen liturgie, zoals die sinds jaar en dag usance is in de abdij.

De uitgave is rechtstreeks te bestellen (€8,95 incl. verzendkosten in Nederland) bij de uitgever ([www.adveniat.nl](http://www.adveniat.nl)).

## Abdijpenning

Omdat volgend jaar de 50ste verjaardag van de kerkwijding wordt gevierd (de kerkwijding vond plaats op 4 mei 1968), heeft het bestuur van de Vrienden besloten voor die gelegenheid een financiële bijdrage te leveren aan het ontwerp en de productie van Abdijpenningen, voor zowel prominente gasten als voor de verkoop aan vrienden en andere belangstellenden.

Vanzelfsprekend tekent fr. Leo Disch voor het ontwerp van de penningen, die naar verwachting in de loop van 2018 in productie zullen gaan. Wat de prijs van een penning zal zijn is nog niet bekend. Als Vriend zullen we u als eerst op de hoogte brengen van datum van verschijning en bestelwijze.

## Zonnepanelen

De gemeenschap heeft besloten om op het dak van de bibliotheek een groot aantal zonnepanelen te plaatsen. De Konferentie van Nederlandse Religieuzen heeft die aanschaf met een aanzienlijke bijdrage mogelijk gemaakt. Medio 2016 is dit project gerealiseerd.





## Gouden professie: de staf

Zoals u wellicht bekend is, hebben de Vrienden ter gelegenheid van de Gouden Professie van v. Abt een bijdrage gedaan die restauratie mogelijk maakte van de miskelken. Tot ieders grote verrassing heeft kunstsmid Bert Kreijen, die dit Vriendencadeau voor het gouden professiefeest heeft gerealiseerd, zich belangeloos over de restauratie van de staf van v. Abt ontfermd. Alle betrokkenen zijn de heer Kreijen uitermate erkentelijk voor dit gebaar.



## Donaties en belastingen

Sinds begin mei heeft de Stichting de zogenoemde 'ANBI-status' verworven bij de Belastingdienst (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het betekent dat uw donatie aan de Stichting voor aftrek bij aangifte van uw inkomstenbelasting in aanmerking komt. Het rekeningnummer van de Stichting is **NL23INGB0001059525**, ten name van Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg. Uw donatie komt ten goede aan activiteiten van de Stichting, ten behoeve van de monniken. Wij verantwoorden onze activiteiten in het jaarverslag, jaarrekening en jaarplan. Deze documenten treft u aan op de website van de abdij, onder het kopje 'Geroepen'.

## Boekentip

*Anders Leven* - Thomas Quartier

Thomas Quartier, (1972) hoogleraar in Nijmegen, Leuven en aan de Benedictijnse Hogeschool Sant Anselmo in Rome, kenschetst het monastieke leven als "Anders leven, een levensvorm die je wakker schudt en wakker houdt". Quartier, tijdens het schrijven van het boek oblaat en nu monnik van de St. Willibrordusabdij te Doetinchem (waar Henry Vesseur, tot najaar 1999 monnik van de Sint Benedictusberg, sinds 2015 abt is) gaat op zoek naar sporen van hedendaagse monastieke spiritualiteit.

Quartier schrijft over vervreemding, aandacht en openheid van de monastieke levenswijze. Hij beschrijft enkele monastieke praktijken als lezen, waken en vasten. Vervolgens kijkt hij naar de inhoud en heeft als kernwoorden denken, handelen en vieren. De epiloog gaat over profetisch leven.

Je wordt als lezer sterk persoonlijk betrokken. Quartier heeft vragen toegevoegd voor persoonlijke (of gemeenschappelijke) reflectie. Boeiend is het zeer lovende nawoord van de (inmiddels teruggetreden) abt-primaat van de Benedictijnen Notker Wolf.

Quartier heeft het *Anders Leven* van monniken en monialen prima aangeduid. Zij leiden hun leven om een brug te slaan naar het onbekende, 'naar een betere wereld die er nog niet is'. En dat 'in alle nederigheid'.

*Thomas Quartier: Anders Leven, hedendaagse monastieke spiritualiteit*  
Berne Media 2015



## Bestuurswissel

Mevrouw Inge van Beek, al jaren actief bestuurslid van onze Stichting, heeft besloten haar bestuurslidmaatschap eind dit jaar te beëindigen. Uiteraard komen wij hier in een komende Nieuwsbrief nog op terug. Als nieuw bestuurslid verwelkomen wij mevrouw Betty Wetzels (wonend in Hengelo), die wij in de komende Nieuwsbrief nader bij u zullen introduceren.

## Misintenties

De abdij wil u langs deze weg laten weten van harte uw misintenties te blijven ontvangen. U kunt uw intenties kenbaar maken via de website van de abdij

## Donaties

Vorig jaar maakten maar liefst 189 Vrienden een zeer gewaardeerde donatie over naar de Stichting. Mocht u ook dit jaar een donatie willen doen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze over te maken op

**IBAN NL23INGB0001059525**

t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint Benedictusberg-Abdij

