

A photograph of a church interior, likely the Abbey of Sint-Benedictusberg. The scene is dimly lit, with five bright windows in the background casting long, dramatic rays of light across the dark floor and walls. In the foreground, a dark wooden altar stands on a raised platform, topped with a simple metal cross and two lit candles. The architecture features brick walls and a series of windows along the upper level.

Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg

Het belangrijkste is
niet wat vrienden doen, maar
dat er vrienden zijn!

Ten geleide

Dit is de tweede Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg. Het bestuur van de Stichting wil de band tussen de vrienden onderling, en die tussen de vrienden en de gemeenschap van monniken, graag versterken. Deze Nieuwsbrief is daar een hulpmiddel bij.

De Nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar, in een zomer- en een wintereditie. Uw reactie en ook uw eventuele bijdrage aan de Nieuwsbrief stellen wij zeer op prijs. U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl.

Het bestuur

Vriendendag 2018 op 12 mei!

Op 4 mei is het vijftig jaar geleden dat de Abdijkerk werd gewijd. De Vriendendag van dit jaar zal daarom volledig in het teken staan van de (architectonische betekenis van de) kerk, van de liturgie en van de Benedictijnse spiritualiteit. De dag zal daarom plaatsvinden op zaterdag 12 mei. Wij zullen u in de loop van maart in een apart bericht én op de website van de abdij nader informeren over het programma. Het Bestuur nodigt u in elk geval nu al van harte uit deze Vriendendag bij te wonen!

Terugblik Vriendendag 2017: ‘Tradities in vloeibare tijden’

“Kunnen de grote tradities van het gezonde denken en van het gezonde, gewetensvolle handelen, iets betekenen in vloeibare tijden? (...) Essentieel is dat wij deze tradities ontvangen met inzicht en begrip en dat wij deze tradities doorgeven met inzicht en begrip. (...) wetend waarom deze waarden uit de traditie waardevol en wezenlijk zijn. (...) met nederigheid, omdat wij er niet zelf de bron van zijn. Pretentieloos, met geleefde dankbaarheid voor hun rijkdom, met vreugde om het leven dat wij erin vinden, in het besef van onze verantwoordelijkheid.

Met deze woorden rondde Abt Lenglet op 9 september de inleidende lezing van de jaarlijkse Vriendendag af. Met zo'n 50 aanwezige vrienden was deze editie van de Vriendendag minder druk bezocht dan voorgaande jaren. Er vonden echter weer levendige gesprekken plaats in de kleine kringen die zich over de beschikbare ruimtes verspreidden. Ook het gemeenschappelijk samenzijn, met de traditionele vlaai en in verband met het weer zich binnen afspelend, bood wederom ruim gelegenheid elkaar bij te praten en weer in gesprek te zijn met - ook nieuwe - monniken van de gemeenschap. De lezing van Vader Abt is terug te vinden op de website van de abdij, onder de titel 'Lezingen'.

Gesprekken in de abdij op 11 maart

Vorig jaar zijn we met de organisatie begonnen de aanwezige vrienden de mogelijkheid te geven om, na afloop van de zondagse Heilige Mis, met elkaar in gesprek te gaan naar aanleiding van de Evangelietekst van die zondag. Het bestuur heeft in overleg met Vader Abt besloten deze formule te handhaven. De eerstkomende gelegenheid zal zijn op zondag 11 maart. U bent wederom van harte uitgenodigd aan de gesprekken deel te nemen.

Abdijpenning

Omdat in mei de 50^{ste} verjaardag van de kerkwijding wordt gevierd, heeft het bestuur van de Vrienden besloten voor die gelegenheid opdracht te geven voor het ontwerp en de productie van Abdijpenningen, voor zowel prominente gasten als voor de verkoop aan vrienden en andere belangstellenden.





Het ontwerp van fr. Leo Disch is inmiddels goedgekeurd en een model zal tijdens de Vriendendag ter inzage liggen.

U kunt dan ook intekenen voor de aanschaf van de penning, waarvan de prijs rond de €80,- komt te liggen.

Uitreiking Martin Buberplaquette

Vader Abt heeft het grote voorrecht gehad in november 2017 in Rolduc, tijdens het internationale jeugdfestival van de dialoog - de Euriade -, een laudatio uit te mogen spreken ter gelegenheid van de uitreiking van de Martin Buber-plaquette aan fr. Shay Cullen (1943).

Deze is al decennialang onvermoeibaar ijveraar om kinderen uit handen van de Filipijnse seksindustrie te halen. Om dat te bewerkstelligen heeft Shay Cullen ruim 40 jaar geleden de Preda-Foundation opgericht.

De laudatio is volledig terug te vinden op de website van de abdij, onder 'Lezingen'.



Terugloop in donaties

Het afgelopen jaar heeft de Stichting zoals verwacht minder donaties mogen ontvangen ten behoeve van de abdijgemeenschap. Het donatiebedrag was ultimo oktober 2017 €3.000,-, terwijl voor het gehele jaar op €7.400,- was gerekend. Het bestuur denkt dat hier een aantal oorzaken voor zijn. Zo verzenden we om kosten te besparen geen papieren uitnodiging meer, die altijd was voorzien van een acceptgirokaart. De indruk bestaat dat de mogelijkheid tot doneren zo bij vele vrienden aan de aandacht ontsnapt. Bij een aanhoudende terugloop aan inkomsten uit donaties wordt het moeilijker de gemeenschap te ondersteunen in concrete activiteiten. Hiermee nodigen wij u daarom alsnog uit tot het doen van een donatie.

U kunt ook een periodieke schenkingsovereenkomst met ons afsluiten. Een formulier hiervoor kunt u opvragen bij onze penningmeester R. Karsten (karsten45@zonnet.nl). Op de website van de belastingdienst, kunt u ook meer informatie vinden. Overige gegevens voor directe donatie vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Overigens verantwoorden wij de stichtingsactiviteiten in het jaarverslag, jaarrekening en jaarplan. Deze documenten treft u aan op de website van de abdij, onder het kopje 'Geroepen'.

Hoe houden we contact met u?

Een lagere opkomst tijdens de Vriendendag en minder donaties dan we gewend zijn. Is er reden tot zorg? Loopt de belangstelling voor het ondersteunen van de gemeenschap daadwerkelijk terug? Of moeten we de activiteiten als bestuur op een andere manier vormgeven? We gaan op onderzoek uit naar het antwoord op die vragen. Daartoe zult u binnenkort, hetzij per e-mail, hetzij per post, een korte vragenlijst krijgen, waarmee wij onder meer uw interesse peilen in de Stichtingsactiviteiten en vragen naar uw voorkeuren in de wijze van informeren.

Nieuw bestuurlid en afscheid van Inge van Beek-Roosen

In november 2017 is mevrouw Betty Wetzels tot het bestuur toegetreden. Betty Wetzels (1948) is in Hengelo geboren. Naast de opleiding tot verpleegkundige heeft zij enige tijd op een medisch en een chemisch lab gewerkt. *"In de Benedictijnse spiritualiteit ervaar ik al enkele jaren de stilte en de ruimte om te mogen ontdekken welke weg God met mij gaat. Verbindingen leggen tussen mensen zie ik als een groot goed. Steeds weer ga ik vanuit de Abdij St- Benedictusberg bezield naar Twente terug."*



Betty Wetzels
bestuurlid

Voorzitter Stef-Jan Willard sprak tijdens de bestuursvergadering van 17 november jl. enkele dankwoorden uit aan Inge van Beek-Roosen, die vier jaar lang deel uitmaakte van het bestuur: *"Haar betekenis voor de abdij en de monniken was breder dan enkel bestuurlijk. Persoonlijke, individuele gesprekken met monniken, haar visie op de abdij-gemeenschap, adviezen waar aandacht en versterking van de gemeenschap mee gediend konden worden, alleen al hierin was zij een topvriendin van de abdij."*

Misintenties

De abdijs wil u langs deze weg laten weten van harte uw misintenties te blijven ontvangen. U kunt uw intenties kenbaar maken door het stiptendium over te maken naar het banknummer van de abdijs.

Verdere informatie kunt u opvragen op het algemene abdijs-adres: abdijs@benedictusberg.nl.

Donaties

Graag nodigen wij u uit de stichtingsactiviteiten ten behoeve van de abdijsgemeenschap te steunen door het doen van een donatie. Wij verzoeken u vriendelijk onderstaand IBAN-nummer te gebruiken:

NL23INGB0001059525

t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint Benedictusberg-Abdijs.

Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u het formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).