

Vriendenbulletin - zomer 2021

Ten geleide

In dit zomerbulletin van de Vrienden van de abdij Sint Benedictusberg informeren we u over de aanstaande Vriendendag, over ons initiatief om jonge leidinggevenden kennis te laten maken met het benedictijnse gedachtengoed en geven we u een overzicht van de financiële resultaten over 2020. Ook geven we informatie over de donatieprojecten voor de abdijsamenleving waaraan ook u uw bijdrage kunt leveren!

Vriendendag 4 september: *live stream* met Herman Kaiser

Het is niet anders: we hebben besloten ook de aanstaande Vriendendag, op 4 september, online te houden. Hoewel de coronamaatregelen inmiddels verder zijn versoepeld willen we elk risico uitsluiten voor zowel bezoekers als gemeenschap. We hebben Herman Kaiser, oud-burgemeester van Margraten, Roermond, Doetinchem en Arnhem, bereid gevonden om onder de titel "De kracht van traditie" zijn gedachten met ons te delen over *benedictijnse waarden* in onze samenleving in overgangstijd. Herman Kaiser (1954) publiceerde in 2018 "In waarde verbonden", waarin hij traditie en vernieuwing met elkaar in verband brengt naar een geïnspireerd vooruitgangdenken. Momenteel is hij als promovendus verbonden aan Tilburg University, waar hij een proefschrift voorbereidt over Augustinus en de katholieke sociale leer.

Kaiser is opgegroeid in Kerkrade en kent de abdij al vanaf zijn tienerjaren. Tijdens de Vriendendag zal hij de invalshoek van Augustinus kiezen, waarna Vader Abt de thema's die Herman Kaiser naar voren brengt vanuit het benedictijnse gedachtengoed verder zal verkennen. Beiden gaan aansluitend met elkaar in gesprek.

De livestream start op 4 september om 14.15 uur en zal ongeveer een uur duren. U kunt de stream volgen via www.kerkdienstgemist.nl of (maar dan in een kleiner beeld) www.benedictusberg.nl



Herman Kaiser

Het is niet een Vriendendag zoals we die uit het verleden kennen, en we betreuren het dat we de onderlinge ontmoeting moeten uitstellen, maar we verwachten dat we ons toch in het

gesprek tussen vader Abt en Herman Kaiser met elkaar verbonden kunnen voelen. U bent van harte uitgenodigd!

Een dag met Benedictus

Er ontstaat steeds meer belangstelling voor het leven in en de betekenis van kloosters. Niet zozeer in de vorm van het intreden in gemeenschappen, maar wel rond de vraag wat je in het dagelijks leven nu met de eeuwenoude tradities van het kloosterleven zou kunnen aanvangen. Jongere mensen, die midden in het leven en werken staan, houden zich veelal bezig met de vraag waar ze hun inspiratie vandaan kunnen halen, hoe ze op hun handelen kunnen reflecteren, hoe ze in hun leiderschap *hun* gemeenschap kunnen dienen zoals een abt *zijn* gemeenschap dient. We willen hen de mogelijkheid bieden met de benedictijnse waarden kennis te maken. Daarom houden we op 15 oktober, van 13.30 tot 18.45 uur, 'Een dag met Benedictus', in de abdij. Het is de eerste keer dat we een dergelijke bijeenkomst organiseren en we zien met grote interesse uit naar opkomst en verloop van de dag, die kosteloos zal zijn.



UITNODIGING

Een dag met Benedictus

15 oktober 2021
abdij Sint Benedictusberg
Vaals

*Wat drijft jou als jonge leider?
Waar haal je je inspiratie vandaan?
Hoe reflecteer je op je eigen handelen?*

Zomaar drie vragen die je in je rol als leider dagelijks bezighouden. Vragen die door de coronacrisis extra gewicht krijgen, immers leven na of leven met corona vraagt veel van ons als samenleving en zeker van jou als leider.

De abdij Sint Benedictusberg te Vaals is al decennialang een pleisterplaats voor de ziel. De monniken leven met de regel van Benedictus. Zij aanvaarden het leven in alle eenvoud. Zij worden gedreven door hun geloof, blijven op koers door het leven in een gemeenschap en raken dagelijks geïnspireerd door Benedictus. Zij delen dat graag met jou in de hoop dat dit gesprek je raakt en stimuleert op jouw eigen levenspad.

Wij nodigen jou, als jonge leider (tot ongeveer 40 jaar), van harte uit tot dit gesprek, tot deze dag met Benedictus op **vrijdag 15 oktober**. We **ontvangen je om 13.30** in de abdij en starten met een korte dienst, de Noon. Daarna zal Vader Abt ons meenemen in de Benedictijnse levensstijl en zal hij vanuit zijn rol als leider van de kloostergemeenschap een aantal essentiële leiderschapsvraagstukken aanraken, waarin dienend leiderschap centraal staat. Dit is vervolgens een mooie basis om met elkaar het gesprek aan te gaan. *Onder welke omstandigheden is dienend leiderschap succesvol? Wat maakt leiderschap voor u dienend? Wat maakt het extra moeilijk of juist eenvoudig? Welke reflecties komen daarbij aan bod?*

Om 17.00 uur nemen we gezamenlijk deel aan de Vesperdienst, met aansluitend een broodmaaltijd. Deze dag met Benedictus **eindigt rond de klok van 18.45 uur**. Ben je geïnteresseerd geraakt door onze vragen? Ben je op zoek naar verdieping en reflectie? Dan zien wij je aanmelding graag tegemoet (via e-mail). **Deelname aan deze dag is kosteloos.**

Voor vragen kun je terecht bij het bestuur van de Vrienden van abdij Sint Benedictusberg:
vrienden@benedictusberg.nl

Namens de vrienden van de abdij:
Petra Dassen-Housen | Marjeanne Gerrickens | Giel Braun

We nodigen jongere leiders (tot ca. 40 jaar) via verschillende kanalen uit. Mocht u zich aangesproken voelen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat van de stichting, via vrienden@benedictusberg.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Onze financiën in 2020

In ons winterbulletin hebben wij u al geïnformeerd over de financiële tussenstand tot en met november. In 2020 was het in eerste instantie voor ons, zoals voor veel organisaties, spannend hoe de bijdragen van donateurs zich zouden ontwikkelen als gevolg van het coronavirus.

Het webcamproject dat wij aan u voorlegden kreeg veel bijval en de ondersteuning die aanvankelijk nodig was (raming €12.000) kon direct tot een bedrag van €10.000 worden gegeven. Inmiddels zijn extra voorzieningen met betrekking tot geluid en camera nodig gebleken waaraan wij ook zullen bijdragen.

Tevens bestond onze bijdrage aan de abdij uit de verkoop van Benedictuspenningen ad ca. €1.000 en de verzendkosten van de Vriendenbrieven van de Abdij.

De donaties over 2020 bedroegen in totaal ca. €19.500 en waren daarmee nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van 2019. In 2020 mochten wij weer 75 nieuwe donateurs begroeten, een stijging die de trend uit de afgelopen jaren bevestigt en ons zeer inspireert. Ook een verheugende trend is de verdergaande stijging van het aantal donateurs dat gebruik maakt van de mogelijkheid een periodieke schenking te doen aan ons als ANBI-erkende organisatie. Fiscaal worden giften via periodieke schenkingen, ongeacht de hoogte van de schenking, bij uw aangifte Inkomstenbelasting gunstiger behandeld dan normale giften. Meer informatie daarover verstrekt onze penningmeester u graag. Via ons algemeen informatieadres Vrienden@Benedictusberg.nl zien wij uw verzoek daartoe graag tegemoet. Dankzij uw bijdragen kijken wij terug op een in financieel oogpunt geslaagd 2020.

Donatieprojecten 2021

Door onze bijdragen aan de webcamvoorzieningen in 2020 is het voor veel van onze Vrienden en overige betrokkenen mogelijk gebleven om verbonden te zijn met de Abdij en de gebedsdiensten en eucharistievieringen in de Abdij mee te vieren. Voor 2021 vergt dit verdere investeringen. Het gaat dan met name om verbetering van de geluidsinstallatie in de kerk, microfoons, versterker, een ringleiding. Hiervoor zal, Inclusief aanvullende cameravoorzieningen en de jaarlijkse exploitatiekosten van de webcam, een bedrag van ca. €6.000 nodig zijn.

Daarnaast willen wij twee andere projecten meefinancieren dan wel mogelijk maken. In de torenkamer van de Abdij, die wordt gebruikt voor groepsbijeenkomsten, is in 2021 een beamerinstallatie en een projectiescherm aangebracht. Een zeer gewenste investering die al veelvuldig is gebruikt. De kosten hiervan bedragen ca. €2.500. Ook hiervoor heeft de abdij onze bijdrage gevraagd.

Tenslotte konden door de beperkingen als gevolg van corona de gastenkamers in het gastenhuis voor lange tijd niet verhuurd worden. De gemeenschap heeft die leegstand kunnen gebruiken om de gastenkamers te renoveren waar nodig, maar naast die kosten is een grote inkomstenbron gemist doordat gasten niet konden worden verwelkomd. Onze bijdrage om dit gat te dichten zal zeer welkom zijn. Uw bijdrage kan dit mogelijk gaan maken. Onze jaarlijkse actie waarvoor wij uw bijdrage vragen, staat dit jaar in het teken van deze ondersteuningsprojecten.