



Bulletin **Vrienden Benedictusberg**

Zomer 2020

In dit zomerbulletin

Veel nieuws in dit zomerbulletin: een nieuwe voorzitter, een nieuwe opzet van de Vriendendag in september, een webcamproject. En verder: de gemeenschap in Coronatijden, financiën 2019 en de Benedictuspenning.

Als bestuur van de Stichting Vrienden Sint-Benedictusberg wensen wij u een gezonde en aangename zomer.

Nieuwe voorzitter Petra Dassen: ‘Het vuur doorgeven’

Petra Dassen (Kerkrade, 1972) is sinds mei van dit jaar de nieuwe voorzitter van de stichting Vrienden van de abdij. Zij volgt Stef-Jan Willard op, die in augustus 2019 overleed. Als burgemeester van Kerkrade werkt ze op een steenworp afstand van de abdij, een voor haar vertrouwde plaats van geloofsbeleving en bezinning. “Als kind kwam ik graag met mijn vader op zondagmiddag naar het lof. De sereniteit raakte me elke keer weer, de eenvoud heeft zo’n kracht. Het was voor ons ook een ritueel, het maakte de zondag steeds weer bijzonder.”



Voorzitter Petra Dassen

Petra vervolgt: “Spiritualiteit is een belangrijke factor in mijn leven. Het gevoel gedragen te worden en zelf ook een bijdrage te leveren. Ik ben katholiek opgevoed, was misdienaar en lector. Ik geniet van het gevoel van een gemeenschap en ergens een onderdeel van uit te maken. Dat ervaar je ook in een abdij als gast. Daarnaast is een abdij ook een pleisterplaats voor de ziel, zoals het zo mooi gezegd wordt. Een moment van rust. Ik heb een druk leven en word ook behoorlijk geleefd. Het is dan een uitdaging de rust te zoeken en te vinden. Ik ben regelmatig te gast geweest bij diverse kloosters in Nederland, in Megen, Oosterhout en Egmond aan Zee. Het is steeds weer een cadeau aan jezelf om de rust en de ruimte te vinden om na te denken over de dieperliggende dingen in het leven. Wat drijft je? Waar haal je inspiratie vandaan? ”

Wat neem je mee naar de Stichting als bestuurder?

“Als ambtsdrager in het openbaar bestuur is voor mij de gemeenschap cruciaal. Overheid en samenleving moeten de handen ineenslaan en gezamenlijk de opgaves oppakken. Dat lukt beter als mensen zich onderdeel voelen van een geheel en er ook verantwoordelijkheid voor willen nemen. Het is een soort wij-gevoel dat kracht geeft en het positieve in mensen stimuleert. Het versterken van tegenstellingen levert niets op, we zullen het met elkaar moeten doen. In goede dialoog en in verbinding. Verbinding neem ik mee naar het stichtingsbestuur. Tussen de leden van het bestuur, met de abdijsgemeenschap en de buitenwereld. Ik zie ernaar uit!”

Wat zou je als Vriend meer willen zien van de Stichting?

“Als Vriend is de stichting voor mij allereerst een bakken voor de abdijsgemeenschap zelf. Een steun in deze tijd. Daarbij kan de stichting ook een soort brug zijn tussen de buitenwereld en de abdijsgemeenschap. Een brug maakt verbinding mogelijk en uit die verbinding putten mensen kracht, inspiratie en bezieling. Het voegt waarde toe aan het leven van mensen en aan de abdijsgemeenschap zelf.

Daarbij is het een uitdaging te kijken naar mogelijkheden om die brug te versterken. Om mensen aan te moedigen er kennis van te nemen. Dat betekent dat we dankbaar moeten zijn voor de huidige Vrienden en hen als een ambassadeur kunnen zien, bijvoorbeeld voor hun kinderen. Het gaat om het doorgeven van het vuur. Daarnaast is het een kunst een nieuwe doelgroep te bereiken. Daar zouden we samen eens over na moeten denken. Hoe gaan we dat doen, ook zonder de sereniteit en de eenvoud van de abdijsgemeenschap geweld aan te doen? Moderne communicatiemiddelen spelen daarbij een belangrijke rol, maar zeker ook inhoud en een goede boodschap. Ik kan me voorstellen dat we ook hier eens het gesprek met jongeren over opzoeken. We moeten dit niet voor hen bedenken, maar hen bevragen hoe zij dit zien. Dat geeft vast nieuwe inzichten. Het feit dat mij het voorzitterschap als vrouw gevraagd is, geeft ook aan hoe open de gemeenschap en de stichting staan voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wegen. Het is en blijft onze gezamenlijke opdracht bezinning en religiositeit te mogen beleven. Als monnikengemeenschap en als bezoekers. Daar moeten we de handen voor

ineenslaan, een vrouw in dit geval en vele mannen. Dat gaat ons lukken!”

Vriendendag 5 september: livestreaming

In 2019 hebben wij de Vriendendag moeten laten vervallen, na het overlijden van onze zeer gewaardeerde voorzitter Stef-Jan Willard. Het bestuur heeft in nauw overleg met de monniken allerlei mogelijkheden de revue laten passeren, gelet op de beperkingen die als gevolg van de coronacrisis gelden. Hoewel we een grote voorkeur geven aan een fysieke ontmoeting op de abdij, vinden we dit nu niet verantwoord. Ook al zijn bijeenkomsten weer toegestaan, er blijven beperkingen. We willen iedereen gelijke mogelijkheden geven de Vriendendag bij te wonen en met de beperkingen is dat gewoonweg onmogelijk. Daarom hebben we besloten de bijeenkomst voor deze ene keer digitaal te houden.

Het programma van de ‘digitale Vriendendag’ zal bestaan uit een



livestream vanuit de abdij, van 14:00 uur tot even na 15:00 uur. De hoofdmoot van de ontmoeting zal een tweegesprek zijn tussen de nieuwe voorzitter, Petra Dassen, en Vader Abt. Zij zullen het met elkaar hebben over de voorbije maanden die door het

coronavirus werden bepaald en over de gevolgen die het heeft gehad in de burgerlijke samenleving en in de abdij. Ook de vraag hoe wij als christenen deze ervaringen kunnen duiden, zal zeker gesteld worden. Tijdens dit tweegesprek krijgt u thuis de gelegenheid uw vragen in te brengen via de chat.

Wij beseffen dat een groot deel van onze Vrienden (nog?) niet over een internetmogelijkheid beschikt. Maar wij dachten: zouden deze Vrienden in de komende weken niet eens kunnen uitkijken naar een adres, bij familie, bekenden of vrienden, waar zij de Vriendenbijeenkomst digitaal kunnen volgen? Zo zouden zij ook anderen met onze Vriendenkring bekend

kunnen maken en dan snijdt het mes aan twee kanten!

Alle nodige gegevens om deel te nemen aan de dag vindt u te zijner tijd op de website van de abdij: www.benedictusberg.nl.

Donatieproject 2020: live uitzendingen van de abdijsdiensten

Sinds Witte Donderdag beschikt de Abdij over de mogelijkheid om de diensten in de Abdijkerk uit te zenden via www.kerkdienstgemist.nl. Deze uitzendingen werden op zeer ruime schaal bekeken. Zodoende heeft de gemeenschap besloten dit voort te zetten. Bij monde van vader Abt heeft de gemeenschap onze Stichting gevraagd om een financiële bijdrage voor investeringen in camera's, de verbindinginstallatie naar het internet en een bijdrage aan de jaarlijkse exploitatiekosten van de streamingsdienst. Als Stichting willen we deze bijdrage graag dit jaar leveren, maar hiervoor hebben wij uw hulp nodig.

Bij elkaar zal in 2020 ongeveer € 12.000,- nodig zijn om de abdij hiermee te ondersteunen.

Met uw bijdrage wordt een nieuw element mogelijk gemaakt in de communicatie en het feitelijk meevieren op afstand van de gebedstijden en vieringen met de monniken. Hiermee krijgt uw donatiebijdrage een blijvend waarneembare plaats voor de abdij en voor allen die zich hiermee verbonden voelen.

Onze jaarlijkse actie waarbij wij uw bijdrage vragen, staat dit jaar in het teken van dit webcam-project. U ontvangt eerstdaags een acceptgirokaart, maar u kunt natuurlijk ook een donatie zonder acceptgiro overmaken.

Gebruikt u dan dit IBAN-nummer: NL23INGB0001059525 t.n.v. Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg. Voor een periodieke schenkingsovereenkomst, van minimaal 5 jaar, kunt u het formulier opvragen bij onze penningmeester (karsten45@zonnet.nl).

Corona en de gemeenschap

Hoewel het coronavirus de gezondheid van de monniken heeft ontzien, heeft de crisis vanzelfsprekend wel grote invloed op het reilen en zeilen van de gemeenschap. Geruime tijd is de abdij gesloten geweest voor gelovigen en andere bezoekers. Het gastenverblijf is pas onlangs weer opengesteld. Op 8 mei gaf onze waarnemend voorzitter Giel Braun op verzoek van vader

Abt een presentatie aan de gemeenschap over de gevolgen van corona in de samenleving.



Giel Braun

De samenleving stond op stop: geen kerkbezoek, geen theater of bioscoop open, geen restaurant of museum kon worden bezocht, geen park of dierentuin. Kortom weinig mogelijkheden om buitenshuis te ontspannen, hetgeen een zware opgave bleek te zijn!

Ook werd besproken hoe er in ziekenhuizen en verpleegtehuizen gewerkt moest worden, waarbij het aanvankelijk ontbrak aan persoonlijke beschermingsmiddelen, waardoor verplegend personeel en artsen groot risico liepen om zelf besmet te raken. Bedrijven zijn zwaar geraakt en het is niet de vraag of bedrijven in continuïteitsnood komen, maar hoeveel het er zullen zijn. Er zijn scenario's die inschatten dat 30% van het huidige aantal bedrijven het ondanks noodhulp van de overheid niet zal redden, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid. Giel Braun heeft de noden van de diverse branches besproken, zoals horeca, reisbranche, sierteelt en detailhandel.

Pater Prior maakte melding van het feit dat de kloostergemeenschap ook materieel wordt geraakt. Geen gasten en kerkgangers leidt ook tot inkomstenderving in het klooster. Het bestuur van de stichting Vrienden

van de Benedictusberg abdij zal, samen met alle Vrienden, trachten materieel bij te springen, waar dat kan.

Benedictuspenning

In 2018 heeft Fr. Leo Disch OSB van de Abdij het ontwerp gemaakt voor de prachtige en unieke Benedictuspenning, die sindsdien te koop is via onze Stichting.

Deze penning, gegoten in brons, met een diameter van ca. 7,4 cm en met een gewicht ca. 255gr. kan worden aangeschaft voor de prijs van € 86,50 incl. verpakking.



Graag willen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheid om deze bijzondere penning te kopen. Met de opbrengst hiervan kunnen wij de Abdij verder ondersteunen. Met deze penning kunt u uw verbondenheid met de Abdij op een bijzondere wijze tot uitdrukking brengen. Indien u een penning wilt bestellen kunt u ons mailen via het mailadres:

vrienden@benedictusberg.nl. Waarna u een intekenformulier krijgt toegestuurd met verdere informatie.

Financieel overzicht 2019

Onze stichting heeft in 2019 voor ruim € 6.600 kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de Abdij. Dit is mogelijk gemaakt uit de bijdragen van de donaties (in totaal ruim € 9.800 uit 187 donaties), die wij van onze Vrienden mochten ontvangen. Uiteraard onze hartelijke dank daarvoor! In 2019 droegen de donaties ook bij aan het uitstapje van de Abdij naar Steyl en aan de communicatiekosten, waaronder de verzendkosten voor de Vriendenbrieven van de Abdij.

Omdat wij in 2019 extra correspondentie moesten sturen aan onze Vrienden vanwege het niet doorgaan van de Vriendendag, waren extra verzendkosten onvermijdelijk.

In vergelijking tot 2018 waren onze inkomsten in 2019 veel lager. Dit lag

ook aan het late tijdstip waarop wij de acceptgiro's aan u konden sturen. Voor ons weer een belangrijk aandachtspunt.

Uit een nadere analyse van uw donaties over de afgelopen jaren stelden wij vast dat wij in 2019, 73 nieuwe donateurs mochten begroeten. Wij hopen uiteraard dat deze stijging van nieuwe donateurs, die wij al een aantal jaren signaleren, kunnen vasthouden.

Wij merken op dat in toenemende mate donateurs gebruik maken van de mogelijkheid een periodieke schenking te doen aan ons als ANBI-erkende organisatie. Fiscaal worden giften via periodieke schenkingen, ongeacht de hoogte van de schenking, gunstiger behandeld dan normale giften. Meer informatie daarover verstrekt onze penningmeester u graag. Via ons algemeen informatieadres zien wij uw verzoek daartoe graag tegemoet (vrienden@benedictusberg.nl).

Misintenties

De abdijs wil u langs deze weg laten weten van harte uw misintenties te blijven ontvangen. U kunt uw intenties kenbaar maken via de contactpagina van de website van de abdijs.

Het Bulletin Vrienden Benedictusberg geeft u, als Vriend, informatie van en voor de Stichting Vrienden van de Abdijs Sint-Benedictusberg. Uw reactie en ook uw eventuele bijdrage aan een komend nummer van het Bulletin stellen wij zeer op prijs. U kunt ons bereiken op: vrienden@benedictusberg.nl.

*Het belangrijkste is niet
wat vrienden doen, maar
dat er vrienden zijn!*