

Heilige Maria Moeder van God
Octaafdag van Kerstmis

1 januari 2023

1^e lezing Num. 6, 22-27

2^e lezing Gal. 4,4-7

Evangelie Lc. 2, 16-21

Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus,

Als zij zo Mijn Naam over de Israëlieten uitspreken zal Ik hen zegenen. De Naam van God, de Onuitsprekelijke Naam. Daarvoor komt na Kerstmis een andere naam in de plaats. *Toen de acht dagen voorbij waren en men het Kind moesten besnijden, ontving het de naam Jezus.* Jezus is de nieuwe Gods Naam in zekere zin. Jozef had van de engel de opdracht gekregen om het kind van Maria de naam Jezus te geven. Want *Hij zal zijn volk uit zijn zonden verlossen.* En met Jozef spreekt Maria, de Moeder van dit pasgeboren kind, deze naam uit. Zoals alleen een moeder de naam van haar kind kan uitspreken. Hoe een moeder haar kind aanspreekt: "Jezus", met zoveel tederheid, met zoveel verwondering, met zoveel liefde! Ook met het besef dat die naam een zending inhoudt: Jezus, dit kind, jij zult het volk uit zijn zonde verlossen. En ook denkend aan een andere Jezus, uit het Oude Testament, die wij eerder kennen onder de naam Josua, maar die toch dezelfde naam Jezus droeg, hij die het volk zou thuisbrengen in het beloofde land. Een belofte: dit kind zal het volk thuisbrengen in het beloofde land.

Als wij willen navoelen hoe Maria deze naam heeft uitgesproken, Jezus, tot haar pasgeboren kind, dan hebben we eigenlijk geen betere manier dan door te denken aan God de Vader zelf, die tot Zijn Zoon sprak: *Jij bent Mijn Zoon, Ik heb Jou heden voortgebracht.* Wat er tussen Maria en dat kind gebeurt, is een voortzetting van én een uitdrukking van die onuitsprekelijke Eenheid en liefde die er vanaf Eeuwigheid was tussen de Vader en de Zoon in de Heilige Geest.

Het Moederschap van Maria is een groot geheim. Een geheim van tederheid, van liefde, van zorg, van belofte, van vertrouwen. Maar haar moeder zijn van Jezus, haar goddelijk Moederschap, is ook op ons overgegaan. Wij zijn aan deze Moeder toevertrouwt, aan deze Moeder van de Kerk. Wij als Kerk staan onder diezelfde blik van Onze Lieve Vrouw. Zoals Maria naar haar pasgeboren kindje kijkt, zo kijkt zij naar het Lichaam dat wij zijn, het Lichaam van de Kerk. En zij spreekt ook over ons deze Naam uit: Jezus. Wij zijn het Lichaam van Jezus in deze wereld. En zij spreekt deze naam naar ieder van ons uit ook als een hoop, als een vertrouwen, als een belofte, als een zending. Met dezelfde tederheid, met dezelfde zorg, met dezelfde innigheid en warmte van een moeder voor haar kind. Als zij, Onze Lieve Vrouw, zo deze naam over de Kerk en over ieder van ons zal uitspreken, dan zal ons nieuwe jaar zalig en gezegend zijn. Amen.