

+
M
PAX

Tweede zondag A
15 januari 2023
Joh. 1, 29-34

Veelgeliefden,

Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het zijn van die woorden die hun werkelijke kleur verliezen omdat we ze te vaak hebben gehoord. *Zie het Lam Gods.* In elke heilige Mis spreekt of zingt de priester dit uit. Zie. En wat zien we? Met onze lichamelijke ogen zien we een stukje brood. Het brood laat ons zien dat het Lam Gods in onze materiële wereld is binnengekomen. *Het Woord is vlees geworden.* Ja, maar dat was twee duizend jaar geleden. Ja, zie: het Lam Gods is ook nu onder ons gekomen. Zie. En wat zien we? Met de ogen van het geloof zien we het Lam Gods. Het Woord is vlees geworden. Het Lam Gods is brood geworden. Waarom? Omdat het Lam Gods de zonden wegneemt. Waar sint Jan de Doper spreekt over het Lam Gods dat de zonde (enkelvoud) wegneemt, zingen wij in het Agnus Dei in het meervoud omdat het Lam dit toen en ook nu nog steeds doet. We smeken: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons, geef ons de vrede. Geef ons de vrede van een goed geweten omdat u in uw ontferming onze zonden wegneemt, zodat we U kunnen ontvangen. Ik ben niet waardig, maar U nodigt mij uit.

Sint Jan de Doper zegt veel meer over Jezus als Lam Gods. Maar pas de volgende dag, als Jezus opnieuw voorbijkomt en de Doper zijn woorden herhaalt, worden ze opgevangen door twee van zijn leerlingen, Andreas en waarschijnlijk Johannes. En *zij volgden Hem.* Het *zie het Lam Gods* houdt een uitnodiging in om Hem te volgen. Jezus vroeg daarop: *Wat verlangt gij?* Waarom volgen jullie Mij? Hun antwoord - *waar verblijft Ge?* laat zien dat ze niet op zichzelf gericht staan maar open voor Hem. Zij willen bij Hem zijn en *die dag bleven ze bij Hem.*

Als de priester ons zegt: *Zie het Lam Gods* zijn wij dan bereid om Hem te volgen? En waarom zouden wij Hem volgen? Om bij Hem te zijn? Of omdat Hij wonderen verricht en onze wensen inwilligt? Het ter communie gaan is allereerst de openbare belijdenis door ons 'Amen', dat wij geloven dat het Lam Gods wezenlijk aanwezig is in het geconsacreerde brood. En die belijdenis is niet vrijblijvend want we zullen het Lam ook moeten volgen waarheen Het ook gaat. En het Lam is een offerdier, geslacht voor ons om de zonden van de wereld weg te nemen. Ons 'Amen' bij de communie houdt daarom ook in dat wij ons kruis willen opnemen, want alleen zo kunnen wij Hem volgen.

Maar ter communie gaan heeft niet alleen deze uiterlijke kant, maar is ook een intiem gebeuren in ons hart. Jezus, het Lam Gods, de Zoon van God wil in ons zijn verblijf nemen. Sinds ons doopsel woont Hij reeds in ons omdat in dit sacrament de Emmanuël, God-met-ons, ten volle een God-in-ons is geworden. Maar Hij sluimert als het ware nog en wil door onze liefde wakker gemaakt worden. Als wij vragen *waar verblijft gij?* zal Hij antwoorden dat Hij reeds in de diepte van de ziel verblijft. Maar hoe mag Hij in ons hart verblijf houden? Sint Jan van het Kruis verwoordt dit zo:

“Er is een verschil met dit verblijven in elk van ons, en wel een groot verschil: want in sommige zielen verblijft Hij alleen en in andere verblijft Hij niet alleen [dwz. samen met afgoden]; in sommige verblijft Hij graag, in andere met tegenzin; in sommige verblijft Hij als in zijn eigen huis, doordat Hij daar alles beveelt en regelt; in andere verblijft Hij als een vreemdeling in andermans huis, waar men Hem niet laat bevelen en doen.”
[Vlam 4, 14]

Wij hebben bij de heilige communie de keuze om Christus aan de deur te laten staan zoals we de postbode ontvangen die ons een genadepakketje komt afleveren en aan wie we een nieuw verlangenslijstje kunnen indienen. Zeker mogen wij vragen, ontvangen en danken. Maar hoe zou u het vinden als er iemand is die u alleen aanspreekt als hij wat nodig heeft? Het kan zijn dat Christus binnenkomt maar tegen zijn zin daar verblijft door allelei idolen van wereldse bezigheden en begeerten omdat we ons hart niet schoon en leeg hebben gemaakt. We kunnen Christus toelaten in ons hart om vervolgens zo druk te zijn met dit ontvangen dat we zijn woorden “Marta, Marta” niet horen. Mag Hij gastheer zijn of is Hij slechts voorbijgaande bezoeker? Enz.

Waar verblijft Gij? Is het niet voldoende om bij Hem te zijn, dan komen die andere zaken ook wel goed. God rust in onze boezem. Op welke wijze we Hem laten ontwaken hangt ook van ons af. Willen wij wel echt dat Hij ontwaakt, laten wij Hem echt toe om in onze ziel volledig zijn intrek te nemen, of vinden we het veiliger om baas in eigen huis te zijn en ontvangen we Hem alleen als gast? Ook tegen u spreekt Hij de woorden uit de Apocalyps: *Zie, Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.* (Apoc.3,20) Dat is het offermaal dat we vandaag weer mogen vieren. Nemen we het kruis op en bidden: *Kom, Heer Jezus, kom.*