

Nachtmis  
Geboorte van de Heer  
Kerstmis  
24 december 2022

1<sup>e</sup> lezing Jes.9, 1-3,5-6  
2<sup>e</sup> lezing Tit.2, 11-14  
Evangelie Lc. 2, 1-14

Dierbare en zeer welkome broeders en zusters in Jezus Christus,

*'Het werd avond en morgen dat was de eerste dag'*, zo verhaalt de Heilige Schrift het begin van onze aarde. En op die eerste dag volgde een tweede, een derde, een hele week, een hele maand, jaar. *Geslachten gaan, geslachten komen en de aarde blijft altijd maar bestaan*. De aarde bestaat nog steeds, de zon draait zijn rustige banen, de wind waait, de zee kolkt of is vlak. Al zoveel duizenden misschien wel miljoenen jaren en de mens is ook dezelfde. Dezelfde mens destijds die door God geschapen werd – Adam - Eva – en allen die na hen kwamen, en wij allemaal – nog steeds dezelfde mensen. Met een menselijk gelaat, menselijk verstand, menselijk hart; om te denken en om lief te hebben.

Het is eigenlijk zoals het boek Prediker zegt; *"Het is altijd hetzelfde, er is niets nieuws onder de zon"*. En als er soms iets is waarvan je zegt *'dat is nieuws'*, dan is het alleen maar relatief omdat je het nog nooit gezien hebt. Maar het is eigenlijk allemaal van hetzelfde. Er is maar één echt Nieuwe Gebeurtenis; het gebeuren van Kerstmis. Een totaal nieuw gebeuren; zó nieuw dat er nog nooit iets geweest is wat daarmee te vergelijken is. Omdat het niet in de natuurnoodzakelijke opeenvolging van onze gebeurtenissen, onze levens, plaatsvond. Maar omdat het plaatsvond op dezelfde allesovertreffende en voor ons onbereikbare manier als waarop God Zijn Schepping begon.

De tweede Persoon van de Heilige Drievuldigheid, door Wie Hij alles geschapen heeft, komt zelf, in onze wereld. Hij wordt niet langer alleen maar zichtbaar door Zijn uitwerkingen, door wat Hij geschapen heeft, door al het schoons wat er om ons heen ligt uitgespreidt. Hij wordt persoonlijk zichtbaar, in een mens die kan zeggen: *"Ik Ben degene die deze wereld gemaakt heeft"*. Hij verschijnt onder ons, zichtbaar – tastbaar – voelbaar – hoorbaar –, als een

medemens. Maar als een totaal nieuwe medemens, een absoluut nieuw begin in die oneindige opeenvolging van alle geslachten.

God, de Eeuwige God, God die Eén is in Zichzelf, God die totaal gelukkig is in Zichzelf, in een altijddurend Nu, van de Jubel van Zijn Liefde, deze Zoon van God komt naar de aarde. En Hij komt in ons bestaan, in onze tijd. In onze tijd - *er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten - een tijd om te oogsten. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.* Onze levens die zo gefragmenteerd zijn, die zo verdeeld zijn in telkens nieuwe handelingen, emoties, gevoelens. De Eeuwige Enige God komt in onze tijd. Om onze tijd te delen, Hij verlangt zó naar ons dat Hij alles met ons heeft willen delen, ook een tijd om geboren te worden. Ook een tijd om te sterven, ook een tijd om te huilen en te lachen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Hij komt in onze tijd, Hij komt in jouw leven met al zijn afwisseling, met al zijn strijd, met al zijn vreugde. Hij komt in jouw leven, om alles van jouw leven te delen; de tijden van rouw en de tijden van lachen. De tijden van dansen en de tijden van treuren. Om die tijden met jou te delen. Hij wil er voor jou zijn, daarom is Hij mens geworden. Zo verlangt Hij naar jou! Onze levens kabbelen maar voort. Er gebeurt nooit iets écht nieuws.

Tenzij....wij..... nu .....de beslissing nemen om dat Nieuwe van Hem, dat absoluut Nieuwe van Hem, nu in ons leven toe te laten. En helemaal een Nieuw Leven te leiden waarin alles wat wij doen met Hem verenigd zal zijn. Met Hem in wie onze mensheid reeds in Gods geworteld en gegrondvest, gegarandeerd is.

Jezus wordt geboren voor ons, voor ieder van ons. Voor al die miljarden mensen, om hun leven te delen, om iets nieuws te beginnen. *“Ziet u het nog niet? Het begint al, Hij is er al!”*. In ieder hart waarin Hij aanwezig is, ontstaat Vrede. In ieder hart, in ieder leven waarin Hij aanwezig is wordt er eer gebracht aan God. En alleen zo zal er Vrede zijn in Hem, alleen zo zal er Eer zijn aan God. God in de Eeuwen der Eeuwen, Amen!