

+  
M  
PAX

9 januari 2021  
Feest Doop des Heren, C  
8.00 uur

Veelgeliefden,

vandaag sluiten we de Kersttijd af en we doen dit met het feest van de Doop des Heren. We hebben diverse hoogtepunten gevierd: zoals zijn Geboorte en zijn Openbaring met de aanbidding van de drie wijzen. In de Doop des Heren zien we een nieuw hoogtepunt van de onvoorstelbare openbaring dat *het Woord vlees is geworden*, dat God mens geworden is. Vandaag horen we in het evangelie dat Hij plaatsneemt onder de zondaars die zich door Johannes lieten dopen. Hij is in alles aan ons gelijk geworden, maar niet in de zonde. Toch wil Hij zelfs daar bij ons zijn.

God is mens geworden. Waarom eigenlijk? Vandaag bij de Doop des Heren wijst de liturgie ons erop dat Hij zich heeft laten dopen opdat het doopsel, ons doopsel, geheiligd zou worden. Door Zijn afdaling in het water wordt de Jordaan geheiligd. Door Zijn onderdompeling wordt ons doopwater sacrament van reiniging en heil. In Zijn Doop zien we dat hij mens geworden is om ons te reinigen en te verlossen.

Is dat alles? Is Hij alleen maar naar ons gekomen uit medelijden met ons ellendig en zondig bestaan? Om te repareren wat stuk was, om te genezen wat door de zonde was aangetast? In de Doop des Heren zien we dat Hij vooral gekomen is om zich met ons te verenigen. Hij is solidair met ons terwijl wij nog in zonde leven. En op het moment dat Hij zich verenigd met de zondaars, zegt de Vader tegen Hem: *Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde*. In Hem zegt de Vader tegen elkeen die in de Zoon gedoopt wordt: jij bent mijn geliefde zoon of dochter. Zo heeft de Zoon ons geopenbaard dat de Menswording niet alleen een verlossing, maar vooral een verheffing en heiliging is; dat de Menswording niet alleen uit medelijden, maar vooral uit liefde is geschied.

En die liefde van God gaat tot het uiterste. In de verlossing tot aan de dood, de dood op een Kruis. Maar in de verheffing en uitverkiezing tot zonen en dochters gaat Hij ook tot het uiterste, zoals we zien aan het kerstkind. Hij werd klein en hulpbehoevend om zo als het ware als een kind om onze liefde en koestering te bedelen. God bedelt om onze liefde. Wel wat anders dan een god die uit wraak om een moordpartij vraagt. God bedelt om onze wederliefde. Dit is werkelijk onvoorstelbaar.

God is mens geworden en Hij wil zich met elk van ons verenigen. Vooral door ons Doopsel en de Eucharistie wordt dit werkelijkheid. Maar het mag elk moment van ons leven geschieden. Zo mogen ook wij de stem van de Vader horen: Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter.

In het doopsel zijn we kind van God geworden, zonen en dochters in de ene Zoon. De Vader ziet in ons zijn eigen Zoon. Hij verheft en verheerlijkt ons als de Zoon. We delen door de Geest in het liefdesleven van Vader en Zoon. We worden opgenomen in de Drieëenheid.

Wij zijn opgenomen in het mysterie zodat ook wij die woorden kunnen horen die de Vader ons onophoudelijk toefluistert: *Gij zijt mijn welbeminde zoon, mijn welbeminde dochter, in wie Ik welbehagen heb*.