

+

Homilie op 30-5-2021, Hoogfeest van de H. Drieëenheid, Jaar B.

Dierbaren,

Vandaag, op deze zondag na Pinksteren, vieren wij het Hoogfeest van de Allerheiligste Drieëenheid: van de éne God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de H. Geest. God is één, maar niet zoals een blok steen één is: God is één in een dialoog van Liefde, een dialoog tussen Vader en Zoon, waarbij hun onderlinge band de H. Geest is. Wij weten dat dat zo is, omdat Jezus het ons heeft geopenbaard. Maar daarmee is het mysterie van de Drieëenheid niet weggenomen of opgelost. Het blijft een mysterie, waarover ook de grootste theologen niet uitgedacht raken, en waarvan de heiligen steeds weer nieuwe facetten laten zien. Kan het ook anders, daar het toch gaat om het diepste mysterie van God zelf, die ons, kleine mensen, zo oneindig te boven gaat?

Maar door tot ons te spreken over de Vader, de Zoon en de H. Geest laat Jezus zien, dat dit grote mysterie voor ons belangrijk is. Dat we het niet eenvoudig naast ons neer kunnen leggen omdat het ons nu eenmaal toch te boven gaat. We zagen al, dat God één is in een dialoog van Liefde. Sint Jan schrijft zelfs: *“God is Liefde”* (1 Joh 4,8.16). En ook Liefde is een mysterie. Een mysterie dat wij nooit kunnen doorgronden, maar dat niettemin zó belangrijk voor ons is! Als wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, dan moet Liefde ook in ons wezen ingegrift zijn, als de kern en de zin van ons bestaan. Zolang wij kunnen liefhebben – en dat kunnen wij hier op aarde tot onze laatste ademtocht – is ons leven zinvol, uitermate zinvol, ook al zouden we verder niets meer kunnen, en geheel afhankelijk zijn van anderen. *“Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de Liefde onder elkaar bewaart”* (Joh 13,35), zei Jezus dan ook aan het Laatste Avondmaal.

Hij heeft ons ook geleerd om lief te hebben, met woord en daad. Heel zijn leven hier op aarde getuigde van zijn Liefde voor, en zijn gerichtheid op de Vader. *“Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand weet wie de Zoon is tenzij de Vader; en wie de Vader is tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren”* (Lc 10,22). *“En zelfs als Ik zou oordelen, dan is mijn oordeel toch rechtsgeldig, omdat Ik niet alleen ben, maar de Vader die Mij gezonden heeft met Mij is”* (Joh 8,16). *“Hij die Mij gezonden heeft, is waarachtig, en wat Ik van Hem heb gehoord, dat zeg Ik tot de wereld”* (Joh 8,26). *“Mijn Vader is het, die Mij verheerlijkt”* (Joh 8,54). *“Ik en de Vader, Wij zijn één”* (Joh

10,30). *“Dan zult gij inzien en erkennen, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader ben” (Joh 10,38). “Wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen, en Ik zal Mij aan hem openbaren” (Joh 14,21). “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen” (Joh 14,23).*

De twee laatstgenoemde uitspraken laten zien, hoezeer God ernaar verlangt, om ook ons te doen delen in zijn goddelijk leven, reeds hier op aarde, en daarna voor eeuwig bij Hem. Daarom zegt St. Jan: *“De Vader heeft de Zoon lief, en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven” (Joh 3,35-36).*

De Vader heeft zijn Zoon alles in handen gegeven. Dat brengt ons bij het evangelie van vandaag, waarin Jezus zegt: *“Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde” (Mt 28,18).* God is een God van Liefde, en wie Liefde zegt, zegt ‘geven’, uiteindelijk alles geven. Dat deed de Vader door Jezus alle macht te geven; dat deed de Zoon door zijn leven te geven voor zijn vrienden (vgl. *Joh 15,13*), voor ons; dat deden zij beiden in de H. Geest, die ook wij als Gave mochten ontvangen bij ons Doopsel en ons Vormsel. En die H. Geest bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God, en zijn erfgenamen, samen met Christus (vgl. *Rom 8,16-17*).

*“Hij die door God gezonden is, spreekt Gods eigen woorden: zo mateloos schenkt God zijn Geest” (Joh 3,34).* Dat geldt op de eerste plaats, en op onovertreffbare wijze, van Christus, maar in de mate dat wij Hem volgen, geldt het ook van ons: *“Wie spreekt, moet beseffen dat hij Gods woorden spreekt; wie een dienst verricht, wete dat God het is die hem kracht verleent” (1 Pe 4,11)*. Zo mogen we elkaar dienen, *“als goede beheerders van Gods veelsoortige genade, met de gaven, zoals ieder die heeft ontvangen.” “Dan zal in alles God worden verheerlijkt” (1 Pe 4,10.11).*

En dan zal deze aarde meer en meer kunnen zijn wat God bij de schepping bedoeld heeft. Dan zal zij steeds zuiverder het beeld mogen weerspiegelen van de drie-ene God: de Vader, uit wie alles voortkomt; de Zoon, door wie alles geschapen werd, en de H. Geest, die Vuur en Liefde is. En dan zullen allen kunnen erkennen, dat wij zijn kinderen zijn (vgl. *Joh 13,35; Rom 8,15-17*). Amen.