

+  
M  
PAX

3 juni 2021  
Hoogfeest Sacramentsdag, B

Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus,

we vieren de instelling van het Sacrament van de Heilige Eucharistie. Het wonderbare Sacrament dat de Heer ons heeft nagelaten ter gedachtenis aan Zijn lijden. We hebben het onder de heel eenvoudige beschrijving van Marcus zojuist gehoord. Eenvoudig gebaar, brood dat gebroken wordt, een beker die gedronken wordt en we doen het nog steeds. Het is precies hetzelfde wat hier vandaag, gisteren, morgen gebeurt, alles wat daar destijds gebeurde. Een wonderbaar Sacrament met een ongelooflijk, onuitputtelijke diepte en rijkdom.

Vanaf het begin hebben de apostelen en de eerste christenen geprobeerd iets te beschrijven van wat er eigenlijk gebeurde in die eenvoudige gebaren. Van wat er eigenlijk gebeurt vandaag in onze Heilige Eucharistie. En we hebben zojuist ook een stukje gelezen, horen voorlezen uit de Brief aan de Hebreëen. Een grandioos visioen, een kosmisch priesterschap, wat alle andere soorten priesters en offers oneindig overstijgt. Het is een poging tot uitleg, maar tegelijkertijd is het een hele moeilijke tekst. En het is zeker niet onmiddellijk toegankelijk wat er staat. En daarom vraag je je af, wat is er nu eigenlijk gebeurd in dat geweldige wat hij beschrijft. En dan schrijft hij op een andere plaats precies wat er daar gebeurd is. Hij schrijft: in de dagen van Zijn sterfelijk leven heeft Jezus onder luid geroep en geweend, gebeden en smekingen opgedragen aan God, die Hem uit de dood kon redden. Wat is er gebeurd? Een mens in doodsangst. Een mens die roept en die weent, die het ene gebed na het andere uit Zijn hart laat opkomen en roept tot God, die Hem kan redden uit de dood. De inhoud van onze Eucharistie is geen vredig, irenisch tafereel. Tot God die Hem kon redden uit de dood en die Hem inderdaad over de dood heen heeft verhoord en gebracht tot de heerlijkheid bij Hemzelf in de verrijzenis.

Onze Eucharistie is de viering van dit geheim. In onze Eucharistie zijn wij getuigen van Jezus' totale menselijke bestaan met alles wat het meebracht, heel Zijn angst, heel Zijn moeite, al Zijn lijden en tegelijkertijd van de weg die Hij gegaan is, daaruit, daaroverheen, tot in het eeuwige nieuwe leven bij God, Zijn Vader. We zeggen het in iedere Eucharistie, Uw dood verkondigen wij, Uw verrijzenis belijden wij, wij belijden en zijn getuigen van een dramatisch leven.

U kent allemaal waarschijnlijk wel het antwoord van de pastoor van Ars toen iemand hem vroeg wat hij daar al die uren stil voor het Heilig Sacrament deed? En de pastoor van Ars antwoordde: "Ik kijk naar Hem en Hij kijkt naar mij." Misschien zouden wij ons kunnen afvragen: "Hij kijkt naar mij. Wat ziet Hij in zijn Heilig Sacrament als Hij naar mij kijkt?" En heel de dag zal het Sacrament hier op het altaar staan, Hij zal hier in ons midden zijn. Wat ziet Hij als Hij mij ziet? Hij ziet een mens zoals Hijzelf. Hij ziet in ons datzelfde menselijke broze

lijdende bestaan, wat Hij gedeeld heeft. Hij ziet onze armoede, Hij ziet onze kleinheid en tegelijkertijd kijkt Hij met een diepe liefde naar ons, juist zoals Adam naar Eva: “Kijk dit zijn nu mijn mensen, dit is vlees van mijn vlees, gebeente van mijn gebeente, dit is mijn Bruid, de Kerk, wij. Hij ziet ons als een gedeelte van zichzelf. Hij ziet zichzelf in ons. Hij kijkt naar mij en ik kijk naar Hem. Wat zie ik in Hem? Ik zie in Hem wat Hij voor mij gedaan heeft. Ik zie in Hem dat Hij mijn vlees en bloed heeft aangenomen en dat Hij in mijn vlees en bloed heeft gebeden onder luid geroep en geweend, in doodsangst heeft gebeden en Zijn leven heeft toevertrouwd aan God, Zijn Vader, om mijn leven door de dood heen te nemen naar dat echte, ware leven, ons leven bij God. Hij ziet in ons wat wij Hem hebben gegeven, ons lichaam en bloed. En wij zien in Hem wat Hij ons heeft gegeven, het eeuwige leven. Wij zien in Hem wat Hij ons beloofd heeft, het eeuwige heil. Het laatste, grootste wat ons te wachten staat en wat ons gegeven wordt, wanneer wij met Hem deze school van het lijden in geduld, dankbaarheid, geloof, hoop en liefde doorlopen. Amen.