

## Homilie Maria Onbevlekt Ontvangen

08 december 2021

Lc. 1, 26-38

Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus,

Het is toch eigenlijk wel een groot wonder dat God die alles geschapen heeft en voor wie niets verborgen is, dat déze God op zoek gaat naar de mens. “Waar zijt gij?”.

God de Heer zoekt naar de mens. En niet alleen naar die ene mens destijds, Hij zoekt naar iedere mens. Het is dé mens, waar ook, wanneer ook, hoe ook, het is de mens, die God zoekt. God zoekt hem. Omdat Hij deze mens wil laten delen in Zijn eigen schoonheid, Zijn eigen goedheid, Zijn eigen liefde, Zijn eigen volheid van leven.

“Waar ben jij?”. Er is maar één mens in heel die wereldgeschiedenis, die zich niet heeft verborgen; Onze Lieve Vrouw. De enige naar wie Hij nauwelijks heeft hoeven zoeken. Zij was er, zodra zij geschapen was en zij was er helemaal, totaal, onverborgen, zonder enige afscherming, zonder enige betrokkenheid op zichzelf, hélemaal, hier ben ik. God op zoek naar de mens, als die duif die over de aarde fladderde uit de ark van Noë en maar één enkel takje vond: Onze Lieve Vrouw. Alléén zij, één parel onder alle anderen die verborgen waren.

God zoekt, zoals David zocht naar een plaats voor de ark, hij zocht naar de tent waar hij de ark kon onderbrengen, hij zocht naar een woning passend voor de ark. God heeft gezocht en heeft er één gevonden die Hij als Zijn Moeder kon uitkiezen, Hij heeft er maar één gevonden die bij Hem past, zo’n Moeder had hij ook nodig, heilig, onbesmet, gescheiden van de zondaars.

Maar Hij blijft op zoek en Hij blijft op zoek naar ieder van ons en we horen en we zien aan het voorbeeld van Onze Lieve Vrouw dat God Zijn eigen plaats voorbereidt. Hij heeft ook ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor Zijn aangezicht. Maar wij onttrekken ons aan Zijn blik, aan Zijn blik in het heden, vandaag, aan Zijn blik onder ons, wij onttrekken ons aan de blik van de ander. Wij beschermen ons, wij zoeken onze eigen zekerheid, wij durven eigenlijk niet te verschijnen in het licht van Gods gelaat. In het reële licht van God, hier en nu, in deze tijd.

Wij zoeken ons eigen houvast en het maakt ons bang, wij zoeken onze eigen theorieën die maken ons en elkaar bang. Terwijl God zegt; “waar ben jij? Ik zoek jou. Ik zoek jouw aangezicht. Ik zoek jou, om jou vrede te geven. Ik zoek jou om in jouw leven mens te worden”. God zoekt ons om ons te heiligen door Zijn genade om ons vlekkeloos te laten zijn voor Zijn aangezicht. Niet alleen later, nu al, open, onverborgen, vrij, gelukkig, niet omdat het leven gemakkelijk is maar omdat God met ons is. Hij bereidt ons voor op Zijn komst, Zijn uiteindelijke komst, Zijn komst met Kerstmis, Zijn komst hier en nu op dit altaar. Hij brengt ons samen om in ons te wonen en om dóór ons te wonen in deze wereld vandaag, tot de lof van Zijn Genade en tot het heil van heel de mensheid.

Amen