

Homilie voor de Heilig Mis van de 25^{ste} Zondag door het Jaar, Sept. 19, 2021

In de naam van de Vader en de + Zoon en de Heilige Geest. Amen

Beste broeders en zusters in Onze Heer Jezus Christus,

Laten we samen overwegen wat de Heer ons in de liturgie van vandaag laat zien.

In de eerste lezing van het Oude Testament, in het Boek der Wijsheid vinden we een profetische beschrijving van Jezus die vervolgd wordt vanwege zijn niet aflatende trouw aan God en God's Wil. Nu, weten we dat de trots en jaloerse mensen Jezus op een schandelijke manier ter dood wilden brengen. Terug kijkend zien we nu dat God dit heeft laten gebeuren zodat Jezus als mens, en wij ook die Hem navolgen, het eeuwig leven kunnen verkrijgen. Gods macht heeft zelfs de moord op Zijn eniggeboren zoon overwonnen, die ons redde van onze scheiding van God.

Niets is onmogelijk met God, die inderdaad onze hulp is, die ons beschermt. Maar door Jezus zien we dat God zelfs het lijden en de dood in het vlees gebruikt als middel om onze ziel te redden tot het eeuwige leven, het **leven** dat Hij voor ons heeft verworven en ons de weg heeft gewezen om dat te bereiken: de weg is door, met en in Zichzelf, Jezus Christus, die waarlijk God en waarlijk mens is.

In de Brief van Jakobus, de tweede lezing, zien we dat de hovaardigen en onrechtvaardigen niet in vrede leven. Zij zijn rusteloos in hun egoïstische hartstocht, onzekerheid en woede. Ze kunnen geen diep contact met God maken omdat ze niet nederig en stil voor Hem willen zijn. Zij willen niet vanuit het hart tot Hem bidden, noch luisteren naar Zijn antwoorden, Zijn geboden volgen. Maar de nederige mens die deze onbaatzuchtige dingen doet, kent diepe vrede en vreugde en zijn gebed is een bron van leiding en nieuw leven, door, met en in Gods genade.

Het is absoluut noodzakelijk om stil voor God te zijn, nederig en geduldig te luisteren, als een kind dat naar zijn of haar ouders kijkt voor al het goede dat hij of zij weet en hoopt te ontvangen. Dit is wat Jezus zelf, als mens, ons heeft laten zien. Laten zien hoe we dat moeten doen, door voortdurend tot zijn Vader te bidden op de manier van een kind, afhankelijk van Hem, ook al was Jezus zelf, die God is, in feite almachtig. Ja, Jezus is werkelijk God, maar hij is ook een gehoorzame Zoon en onze oudere broer die ons het voorbeeld geeft dat we moeten navolgen.

Als we Jezus toestaan om door, met en in ons te werken, dan zullen we door Zijn leiding en genade ook hetzelfde eeuwige, herrezen menselijke leven bereiken dat Jezus voor ons heeft gekregen - hetzelfde leven dat Hij nu in de hemel leeft met de Heilige Maagd Maria en alle heiligen die Hem daar hebben gevolgd.

In het Evangelie wilden de apostelen zich onderscheiden door onafhankelijk en superieur te zijn. Ze wilden een deel van Jezus' wonderbaarlijke kracht hebben, echter zonder zich te onderwerpen aan de wil van de Vader, die vernedering, het kruis, lijden en dood aan zichzelf vereist, om de heerlijkheid te bereiken die Hij bereid is te delen met zijn liefdevolle, gehoorzame kinderen en dienaren.

Jezus had hun rechtstreeks gezegd dat Hij moest lijden en sterven, maar dat Hij de dood zou overwinnen. Maar ze konden niet begrijpen hoe iemand zo groot, machtig en wonderbaarlijk als Jezus aan wie dan ook onderworpen zou zijn; hoe Hij Zichzelf zou laten vernederen. Maar Jezus, door

een kind in hun midden te plaatsen, liet hen zien dat Zijn grootsheid voortkomt uit het feit dat Hij klein, nederig en volledig afhankelijk is in de ogen van Zijn Vader, onze Vader. Jezus kiest ervoor om de laatste en de minste te zijn, zodat de grootheid van God de Vader kan uitstralen door Zijn respectvolle, liefdevolle nederigheid.

Het grote verschil is echter dat kinderen klein en afhankelijk zijn vanwege hun onrijpheid, onervarenheid, behoefte en zwakte - zij hebben geen andere keuze dan dat te zijn, want de natuur maakt hen zo. Jezus onderwerpt zich echter aan Zijn Vader en kijkt naar Hem uit liefde, respect, verlangen om Zijn Vader te zien verheerlijkt worden en door die heerlijkheid alle dingen te laten vernieuwen en alle mannen en vrouwen weer te verbinden met het eeuwige leven in God. Alle heiligen die ons zijn voorgedaan, hebben Jezus op deze manier nagevolgd en Zijn leiding aangenomen naar Gods heerlijkheid en eeuwig leven, door hun eigen specifieke weg: het lijden, het kruis, de dood, en een glorieuze opstanding tot nieuw geestelijk leven in God.

Laten we ook de Heer en zijn heiligen navolgen, door in liefdevolle afhankelijkheid te blijven van God onze Vader, door zijn Zoon, Jezus, zodat zijn heerlijkheid ook in ons geopenbaard kan worden, zodat we werkelijk onze liefde en vriendschap voor Hem kunnen bewijzen; en Hij ons zal helpen om Hem door, met en in Jezus te verheerlijken en een aandeel in Zijn Goddelijk, Eeuwig Leven te ontvangen. Amen. Alleluia.