

Broeder Alain wordt door Pater Prior uitgenodigd, naar Vader Abt geleid en gaat plat op de buik voor Vader Abt liggen.

**Vader Abt spreekt: “Richt u op in de naam des Heren.”**

Broeder Alain richt zich op en blijft op de knieën zitten.

**Vader Abt spreekt: “Wat verlangt u?”**

Broeder Alain antwoordt: “Gods barmhartigheid en opname in Uw broederlijke gemeenschap.”

**Vader Abt spreekt: “De Heer neme u op onder zijn uitverkorenen”**

Allen: “Amen”

**Vader Abt spreekt:**

“Dierbare broeder Alain Marie. De Heer neemt zijn vrienden mee boven naar de berg. Het is de berg van de zaligsprekingen, de berg van de broodvermenigvuldiging, de berg van de gedaanteverandering, de berg van Calvarië, de berg van Hemelvaart. Vandaag op deze dag bereikt uw weg z’n eindpunt op de Benedictusberg. Het is een lange weg geweest. Bijna de helft van uw leven al heeft u ernaar verlangt om hier aan te komen. Om op dit moment van uw leven aan te komen waarop u uw leven aan Gods hand kon toevertrouwen. Het is een lange weg geweest, meer dan 5500 km. Ook een weg met allerlei etappes en haltes: Spaans, Italiaans, uiteindelijk Nederlands. Op die weg heeft u veel volharding moeten tonen, veel geduld moeten oefenen, afwachting tot de Heer zou duidelijk maken waar Hij u wilde hebben. Maar u bent met grote volharding voortgegaan, luisterend naar de stem in uw hart. Met liefde ingaand op die stem, zoekend en tastend tot uiteindelijk alles duidelijk werd. En nu bent u hier op deze plaats vandaag aangekomen. U zult opnieuw uw oefening van volharding nodig hebben want het leven op deze berg is geen aaneenschakeling van top ervaringen. Het leven op deze berg is een dag aan dag treden in de voetsporen van Jezus zelf. Het is een leven van navolging en dus ook een leven van, zoals u tot nu toe geleefd heeft, van gehoorzaamheid aan Zijn leiding. Een leven om Hem te zoeken, Zijn aanschijn te zoeken met een hele grote liefde, met een hele grote toewijding van uw hart, aan Hem en aan uw broeders. Uw broeders ontvangen u vandaag met een grote vreugde maar de vreugde van de

**Heer is nog veel groter. Hij is blij dat u nu hier bent en nu hier wilt blijven zodat Hij zijn werk aan U kan blijven voortzetten en voltooien.**

Het is een leven van zoeken naar Zijn aanschijn, uw gelaat Heer zoek ik. En wanneer wij Zijn gelaat zoeken, vinden wij tegelijkertijd onszelf, onze diepste waarheid. Datgene wat we eigenlijk zijn voor Hem: dat onuitsprekelijk kostbare wat wij in ons dragen, naar zijn beeld geschapen te zijn en tot de voltooiing van dit beeld in Christus geroepen te zijn. In alle eenvoud, kleinheid, volharding, gehoorzaamheid en één grote liefde.

**Geliefde zoon die de wereld hebt verlaten en uw toevlucht hebt genomen tot God. U staat thans tegenover Hem en voor dit Hoog Heilig altaar in tegenwoordigheid van de monniken die hier samenwonen. Zeg mij of u wilt verzaken aan de wereld en haar ijdelheden?**

Broeder Alain antwoordt: “Ja, dat wil ik.”

Vader Abt gaat zitten, broeder Alain sluit aan en legt zijn handen in de handen van Vader Abt.

**Vader Abt spreekt: “Wilt u stabiliteit beloven in dit klooster?”**

Broeder Alain antwoordt: “Ja, dat wil ik.”

**Vader Abt spreekt: “Wilt u de bekering van uw leven op u nemen en niets boven de liefde van Christus stellen?”**

Broeder Alain antwoordt: “Ja, dat wil ik.”

**Vader Abt spreekt: “Wilt u gehoorzaamheid beloven volgens de regel van Sint Benedictus door zelfs afstand te doen van uw eigen wil?”**

Broeder Alain antwoordt: “Ja, dat wil en verlang ik.”

**Vader Abt spreekt: “Moge de Heer u bij staan”**

Allen: “Amen”

Mamelis, 6 augustus 2021