

+

Homilie op 17-5-2020, 6<sup>e</sup> Zondag van Pasen, Jaar A.

Dierbare Vader Abt, medebroeders, en u allen, zonder uitzondering, die met ons verbonden bent door internet,

*“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden” (Joh 14,15).* Het zijn de woorden van Jezus waarmee ons evangelie van vandaag opende. We kunnen ze lezen als een logische gevolgtrekking: iemand die een ander, die hoger staat dan hij, liefheeft, zal uiteraard zijn best doen, om te doen wat die zegt; om diens geboden te onderhouden. En als dat al geldt onder ons mensen in het algemeen, dan natuurlijk des te meer als die ander Jezus zelf is, Gods eigen Zoon, voor ons Mens geworden, gestorven, begraven en verrezen.

Ja, we doen ons best om Jezus' geboden te onderhouden. En toch merken we telkens weer, dat we daar niet geheel in slagen, dat we struikelen en vallen. Dan komt Jezus' woord *“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden”* ineens als een troost, als een toezegging, een belofte. Het opent voor ons een nieuw en hoopvol perspectief: ook al is ons aardse leven een aaneenschakeling van vallen en opstaan, als we de Heer liefhebben, zal Hijzelf ons armzalig pogen eens tot voltooiing brengen. Wij mogen uitzien naar het moment waarop we, door Gods genade, zijn geboden metterdaad helemaal zullen kunnen onderhouden, in de hemel. Daar zal dat onderhouden niet langer als een last aanvoelen, zoals dat hier op aarde soms nog het geval kan zijn. Nee, daar zal Gods gebod, Gods wet, ons helemaal tot vreugde zijn. Dat zal de verhoring en de vervulling zijn van wat we nu al, in Psalm 119, smachtend mogen zingen: *“O, waren mijn wegen zó zeker, dat ik steeds uw verbondseisen nakwam; want dan kon ik zonder beschaming zien op ieder van uw geboden”(vs 5-6).* En: *“Uw verbondseisen – dáár ligt mijn vreugde; uw woord zal ik nimmer verzaken” (vs 16).*

*“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden”.* *“Als gij Mij liefhebt”*: dat is de voorwaarde die Jezus stelt, de éنية voorwaarde; het enige waar uiteindelijk alles op aankomt. *“All you need is love”*. Het is de laatste vraag die Jezus ons stelt, soms met alle nadruk, tot driemaal toe: *“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij [...] lief (Joh 21,15.16.17)?”* En dat schenkt hoop, ook als ons leven tot nu toe behoorlijk overhoop gelegen heeft. De mogelijkheid om liefde te betonen is er altijd, hoe we ook zijn,

waar we ook zijn. Ook als we ons er nauwelijks toe in staat voelen, want God zelf heeft ons lief: *“Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad”* (1 Joh 4,10). *“Zou Ik soms behagen scheppen in de dood van de zondaar, luidt de godsspraak van de Heer God, en niet veel liever zien dat hij zijn leven betert en in leven blijft (Ez 18,23)?”* *“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars”*, zegt Jezus. Sommigen hebben dat heel diep beseft en begrepen, zoals die vrouw die in de stad als een zondares bekend stond. Zij *“was te weten gekomen, dat Jezus in het huis van de Farizeeër te gast was. Zij nam een albasten vaasje met balsem mee en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten, staan. Haar tranen maakte zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde. Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem.”* En Jezus zegt: *“Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele, want zij heeft veel liefde betoond”* (Lc 7,37-38.47). *“Als gij Mij liefhebt...!”*

God kijkt naar ons, ieder moment, en Hij ziet in ons de weerspiegeling, het beeld, van Zichzelf. Zo heeft Hij ons geschapen: *“Naar het beeld van God schiep hij hem (Gn 1,27)”*. *“Iedereen die liefheeft is een kind van God en kent God. [...] God is Liefde”* (1 Joh 4,7-8).

Ja, *“God”*, onze drie-ene God, *“is Liefde”*. Liefde van Vader tot Zoon, van Zoon tot Vader, in de Heilige Geest. En ook wij, hoe wij ook zijn, waar wij ook zijn, worden door Jezus uitgenodigd om aan die goddelijke Liefde deel te hebben: *“Wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren”*. En ook in ons zal dat gebeuren in de Heilige Geest, die Jezus ons vandaag belooft: *“Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid”*.

Dierbaren, laat ons dan met onuitsprekelijke zoetheid van liefde voortsnellen op de weg van Gods geboden (vgl. *Regel van St. Benedictus, Proloog, vs 49*)! Wij zijn geroepen tot een leven van hoop! En die *“hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods Liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken”* (Rom 5,5). Amen.