

+
M
PAX

16 februari 2020
6e zondag door het jaar, A
Mt 5, 17-37

Veelgeliefden,

Denk maar niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen. Deze woorden van Jezus klinken niet erg aangenaam. En wat te denken van: *Ik zeg u: eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet.* En het wordt nog erger: *als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnen gaan in het Rijk der hemelen.* En: *Gij hebt gehoord dat ... maar Ik zeg u ...* Als we dit horen kunnen we met de leerlingen alleen maar uitroepen: *Heer, wie kan er dan nog gered worden?* (Mt. 19,25) En Jezus gaf hun een geruststellend antwoord: *Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk.* (Mt. 19,26) Is dit geruststellend als Jezus tot de leerlingen en tot ons zegt: jullie kunnen dat helemaal niet? Ja, dat is een geruststelling, want wat we niet kunnen, vraagt God ook niet van ons! In de nieuwe wet die Jezus ons heeft gegeven gaat het niet allereerst om de uiterlijke daden maar om de innerlijke gesteldheid. Niet om de prestaties maar om de intentie. Wat niet kan, kan niet en hoeft niet! Doe uw best en dat is genoeg. Doe uw best en God doet de rest.

Zo horen we vandaag in het evangelie een aantal voorschriften waar we op voorhand al van kunnen zeggen, dat we er niet aan kunnen voldoen. Hoe zit dat dan? Waarom zegt Jezus dat dan tot ons? Waarom schrijft Hij al die geboden en verboden dan voor? We kunnen dat alleen begrijpen als we deze woorden van Hem plaatsen in het grote geheel van zijn zending.

Voor veel mensen bestaat het geloof alleen in een serie voorschriften, geboden en verboden. En daarover hebben we uit de mond van Jezus gehoord dat *het niet in de macht van de mensen ligt.* Maar het geloof is toch iets anders. Het geloof is op de eerste plaats een band met God, een band met Jezus Christus, een liefdesband. En uit dat geloof en die liefde komen dan de werken voor. Vanuit het geloof en de liefde gaan we proberen te beantwoorden aan alles wat Jezus van ons vraagt. Pas vanuit het geloof en de liefde hebben we ook de mogelijkheid om er naar te gaan leven. Een groeiproces dat niet vanuit onszelf begint, maar vanuit God: *het ligt niet in de macht der mensen, maar bij God is niets onmogelijk.* Het is tragisch dat voor veel christenen het geloof begint bij allerlei levensvoorschriften want dat is niet het begin maar het gevolg. Het is jammer dat voor veel katholieken het geloof vooral de moraal omvat en daardoor het belangrijkste en kostbaarste van de blijde boodschap die Jezus ons is komen brengen, verloren gaat. Niet de wet maar de liefde moet de bovenste plaats innemen. Pas vanuit de liefde kunnen we ook ingroeien in het christelijk leven en kunnen we stap voor stap gaan beantwoorden aan het geloof en daar naar handelen. Het zijn juist de Farizeeën die in de tijd van Jezus wel alle uiterlijke voorschriften onderhielden maar de innerlijke liefde niet beoefenden. Zo is het ook met ons christelijk leven. Al onderhouden we alle wetten en geboden, als we de liefde niet hebben zijn we *niet meer dan klinkend koper of een schelle cimbaal.* [...] *Al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets,* zoals sint Paulus ons voorhoudt. (1 Kor. 13)

En die liefde komt niet van ons, die hebben we niet uit onszelf. *Dit ligt niet in de macht der mensen, maar bij God is niets onmogelijk.* De liefde, de echte liefde is immers God zelf. En Hij deelt zijn Liefde met ons. De Vader deelt zijn Liefde voor de Zoon met ons. Ja, Hij heeft maar één liefde en de liefde voor ons is dezelfde liefde die Hij heeft voor zijn Zoon. En die liefde doet wonderen, die liefde maakt mogelijk wat niet in de macht der mensen ligt.

Stellen we ons daarom steeds meer open voor die liefde uit God die de Heilige Geest zelf is. Als we die liefde in ons hart meedragen, dan gaan we stap voor stap ook daaraan beantwoorden en kunnen we de geboden onderhouden.