

+

Homilie op 29-03-2020, 5^e Zondag van de Veertigdagentijd, Jaar A.

Vader Abt, dierbare medebroeders,

Het Evangelie van vandaag zit vol spanning. Het is een spannend Evangelie, en het is goed, om dat te blijven zien, en om daarover verwonderd te blijven, ook als we het al dikwijls gehoord en overwogen hebben.

Het begint al bij Jezus' eerste woorden: *"Deze ziekte voert niet tot de dood"* (Joh 11,4). Maar slechts een weinig later zegt Hij: *"Lazarus is gestorven"* (Joh 11,14). Wat betekent dat anders, dan dat de dood de dood niet meer is? Inderdaad, *"... Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem te wekken"* (Joh 11,11). Zoals Jezus ook al had gezegd over het dochtertje van Jaïrus: *"Het kind is niet gestorven, maar slaapt"* (Mc 5,39). De mensen vonden dat toen zo absurd, dat ze Hem uitlachten. Maar Jezus pakte haar bij de hand en zei: *"Meisje, Ik zeg je: sta op!"* En het gebeurde (vgl. Mc 5,40-42).

"Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus" (Joh 11,5). Toch blijft Hij, als Hij verneemt dat Lazarus ziek is, nog twee dagen waar Hij is, alvorens naar hem toe te gaan. En Hij verheugt zich er zelfs over, dat Hij er niet was toen Lazarus stierf (vgl. Joh 11,6.15). Dit is een Liefde die verder kijkt dan die grens van de dood. Een Liefde die weet wat daarna komt. Opnieuw zoals bij Jaïrus, aan wie werd bericht: *"Uw dochter is gestorven. Waartoe zoudt ge de Meester nog langer lastig vallen?"* Jezus ving dat op, en zei hem: *"Wees niet bang, maar blijf geloven"* (Mc 5,35.36).

Blijven geloven, ook na de dood. Geloven in Jezus, ook na de dood. Bij Hem blijven, blijven vragen, ook na de dood. Dat is, wat Marta in ons Evangelie van vandaag doet. Zij zegt: *"Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven"* (Joh 11,21-22). Dit is Marta op haar best! Een ware *"dochter van Abraham"* (Lc 13,16; vgl. 19,9) *"die gehoopt heeft tegen alle hoop in"* (Rom 4,18). Dit is de heilige Marta, die zich niet meer druk en bezorgd maakt over veel dingen, maar van Jezus zelf en van haar zus geleerd heeft, wat het beste deel is (vgl. Lc 10,38-42). Maar het is zó immens groot wat Jezus op het punt staat te gaan doen, dat zij, als Hij zegt: *"Uw broer zal verrijzen"* nog bescheiden blijft en antwoordt: *"Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag"*

(Joh 11,23-24). Maar Jezus tilt haar over die bescheidenheid heen: *“Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven”*. En dan komt de beslissende vraag: *“Geloofst gij dit?”* Waarop zij volmondig antwoordt: *“Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt”* (Joh 11,25-27). Heilige Marta! Zij heeft het begrepen: de dood is de dood niet meer.

En daarmee is zij voorbereid op de laatste beproeving bij het graf: die van haar vrouwelijk gevoel voor wat passend is: *“Hij riekt al, want het is reeds de vierde dag”* (Joh 11,39). Jezus antwoordt: *“Zei Ik u niet, dat als gij gelooft, gij Gods heerlijkheid zult zien?”* *“Toen namen ze de steen weg”*. En dan zien ze, na Jezus’ gebed, Gods heerlijkheid: *“Lazarus, kom naar buiten!”* En hij komt (vgl. Joh 11,40-44).

Dierbare Vader Abt en medebroeders, dit is een teken, ook voor ons. De spanning in dit Evangelie voelen wij in deze dagen ook enigszins onder ons, en in heel de maatschappij. Ook ons leven is – nog meer dan anders – spannend geworden. Wij mogen veel waardering hebben voor de zorg die Bisschoppen en overheid op alle mogelijke manieren aan de dag leggen voor het behoud van ons aardse leven. En toch, in de diepte, is de dood de dood niet meer. Ezechiël had het reeds bekendgemaakt: *“Zo spreekt God de Heer: Ik ga uw graven openen; in massa’s zal Ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël”* (Ez 37,12). En Paulus schrijft: *“Als Christus in u is, blijft wel uw lichaam door de zonde de dood gewijd, maar uw geest lééft, en als de Geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft”* (Rom 8,10-11). De dood is de dood niet meer. Jezus heeft allen bevrijd die *“door de vrees voor de dood heel hun leven aan onvrijheid onderworpen waren”* (Hebr 2,15).

“Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt” (vgl. Gal 5,1).

Amen.