

+  
M  
PAX

11<sup>e</sup> zondag, jaar A  
14 juni 2020  
Mt. 9,36 - 10,8

Veelgeliefden,

Jezus zendt zijn apostelen uit om te verkondigen dat het Koninkrijk der hemelen nabij is. Vandaag gaat het in het evangelie nog niet om de universele zending naar de uithoeken van de aarde, want Jezus spreekt alleen over *de verloren schapen van het huis van Israël*. Pas na de Verrijzenis ontvangen zij hun definitieve zending: *Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest*. (Mt. 28,19)

Deze zendingsopdracht van Jezus is overgedragen aan de Kerk; allereerst aan de opvolgers van de apostelen, maar tevens aan alle christenen. Want ook al is niet ieder als missionaris naar de heidenen gezonden, toch heeft elke christen zijn zending. En ook al dient niet ieder het doopsel toe, toch moet elkeen zijn leven heiligen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Naast de bijzondere zending voor de missionaris heeft iedere christen een algemene zendingsopdracht ontvangen.

Na de Verrijzenis gaf Jezus Zijn zending aan alle christenen met de woorden: *Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u*. (Jo. 20,21) Zoals de Vader zijn Zoon gezonden heeft, zo zendt Jezus ons. Daarom is het belangrijk voor ons om allereerst de diepste zending van Jezus te achterhalen.

Tegen de apostelen zei Jezus: *Geneest de zieken, reinigt de melaatsen*. (Mt. 10,8) Een deel van onze christelijke zending bestaat in wat we noemen de werken van barmhartigheid. Ook in Jezus' leven namen zij een belangrijke plaats in. Maar het genezen en herstellen op lichamenlijk niveau is een verwijzing naar een dieper genezen op geestelijk niveau: het redden uit de zonden, de verlossing.

Jezus is gekomen om ons te redden en te verlossen. Maar is dit werkelijk de diepste zending van Gods Zoon op aarde? Kan Zijn diepste zending alleen een herstellen zijn van wat mis is, alleen negatief zijn? Bij de drie eerste evangelisten krijgen we wel die indruk. Maar de vierde, Johannes, schouwt dieper. Hij schouwt in de geheimenissen van God zelf. En daarom spreekt hij niet zozeer over verlossing en herstel, als wel over verheffing en verheerlijking. Gods zendingen kunnen ten diepste niet een herstel zijn, maar moeten een positief doel hebben.

We lezen in de Hebreënbrieff: *De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen*. (1,3) En Johannes schrijft dat *Jezus zijn heerlijkheid openbaarde*. Heerlijkheid betekent in de heilige Schrift steeds de goddelijke heerlijkheid, ja God zelf. De zending van Jezus bestaat erin de Vader te verheerlijken en zelf de heerlijkheid die Hij

reeds als Zoon bezat, als mens te ontvangen. God heeft zijn Zoon gezonden opdat de mensen Hem zouden verheerlijken en zo zelf de goddelijke heerlijkheid ontvangen.

Jezus onthult ons onze diepste zending en roeping: onze zending is het om de Vader te verheerlijken en zo Gods heerlijkheid te ontvangen. Wij zijn als afstraling van Gods heerlijkheid, naar zijn beeld en gelijkenis, geschapen. En het is onze zending deze heerlijkheid, dit beeld-zijn van God, in de wereld waar te maken en uit te stralen. Elk schepsel moet op unieke en onherhaalbare wijze iets van Gods heerlijkheid uitstralen.

Maar het beeld van Gods heerlijkheid in ons is geschonden. Het is aangetast door de zonde. Daarom moest Jezus ons eerst verlossen en genezen zodat wij onze diepere zending kunnen vervullen.

De diepste zending van de mens bestaat erin om ten volle beeld van God te zijn en dit in de wereld waar te maken. De wijze waarop dit gebeurt, is voor elke mens verschillend, daar elke mens gezonden is om op unieke wijze Gods heerlijkheid op aarde te brengen. Zo onuitputtelijk als God is, zo onuitputtelijk zijn ook de verschillende roepingen en zendingen.

Omdat wij aangetast zijn door de zonde, kan onze zending zwaar zijn. Maar troosten wij ons dan met de gedachte aan Gods heerlijkheid. Als wij onze zending op aarde vervuld hebben, mogen we opgaan naar de Vader en binnen gaan in Zijn heerlijkheid.