

+

25 juni 2017

M

12e zondag door het jaar, A

PAX

Mt. 10,26-33

Veelgeliefden,

tot drie keer toe horen we vandaag in het evangelie: *weest niet bang, weest niet bevreesd*. We komen deze aansporing heel regelmatig tegen in de heilige schrift. Het begint al bij Maria die van de engel te horen kreeg: *Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God*. (Lk. 1,20) Ook Jozef wordt in een droom door een engel gerust gesteld: *Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen*. (Mt. 1,20) Petrus en de apostelen kregen te horen van Jezus: *Vreest niet, Ik ben het*. En hebben niet ook de profeten te horen gekregen dat ze niet bang hoefden te zijn voor de weerstanden die ze opriepen want de Heer zou hen bijstaan? In de eerste lezing hoorden we hoe de profeet Jeremia vervolgd werd maar fier zegt: *De Heer is bij mij als een machtig strijder*. Steeds heeft het te maken met de zending die zij van de Heer ontvingen en de weg die God met hen is gegaan. God heeft Maria, Jozef, de profeten en apostelen geplaatst in een onmogelijke of moeilijke situatie en Hij doet dit ook bij ons. Dan moeten we vertrouwen op God en niet op onze eigen inzichten en menselijke overwegingen gaan bouwen. *Weest niet bang*.

Er kunnen allerlei angsten in ons zijn. We kunnen bang zijn voor spinnen of muizen. We kunnen bang zijn voor mensen die ons negatief beoordelen of ons zelfs pijn doen. We kunnen bang zijn dat onze naaste iets ernstigs overkomt. Het verleden kan ons angstig maken, of het heden en de toekomst. We kunnen bang zijn voor wat de mensen over ons zullen zeggen. We kunnen zelfs bang zijn dat God ons afwijst.

En naast onze meer persoonlijke angsten worden ons nog allerlei andere aangepraat door de media: angst voor terrorisme, voor het milieu, voor ... Ja, waarvoor? Eigenlijk voor alles. Want zelfs als het goed gaat, kan het zo maar ineens slecht gaan...

Veertig jaar geleden waren de eerste woorden van de nieuwe paus, Johannes Paulus II: *Weest niet bang. Open de deuren voor de Verlosser*. Hij herhaalde daarmee de boodschap van het evangelie. Jezus wil ons verlossen van veel angsten. Hij vraagt ons om samen met Hem op weg te gaan en op Hem te

vertrouwen. Ook al zijn onze angsten dan niet verdwenen, we mogen erop vertrouwen dat zijn woorden *Weest niet bang* hun uitwerking niet zullen missen en wij onze levensweg met Christus mogen volbrengen.

De drievoudige aansporing van deze zondag moeten we plaatsen in de weg die wij met Christus gaan. Door Hem te volgen zullen we smaad van de kant van de mensen ondervinden. Vlak voor de tekst van deze dag lezen we bij Matteüs: *De leerling staat niet boven zijn meester en de dienaar niet boven zijn heer. Voor de leerlingen moet het voldoende zijn behandeld te worden als zijn meester, voor de dienaar als zijn heer.* (Mt. 10,24-25) Als we als christen willen leven, zullen we behandeld worden zoals men Christus heeft behandeld. Maar: *weest niet bang voor hen.* We hoeven ons niet te schamen voor de woorden en daden van Christus. Het goede zal bekend worden en we mogen het verkondigen. Het slechte van de roddelaar zal ook openbaar worden. U kent de uitspraak: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. In onze tijd is de leugen razend snel en de waarheid erg vertraagd. Maar: *weest niet bang Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden.* Zelfs voor uw leven, uw fysieke leven hoeft u niet te vrezen. Wel moet u voor uw eeuwig leven zorgen. Maar de enige die dit echt kan bedreigen bent uzelf: *ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.* De drievoudige aansporing om niet bang te zijn, heeft vooral te maken te hebben met het belijden van Christus tegenover de mensen.

Als christen hebben wij een zending, een opdracht van God gekregen en daardoor kunnen we weerstand opwekken in onze directe omgeving. Daar gaat het evangelie vandaag over. Ook tot ons zijn Jezus' woorden gericht: *Weest niet bang.* God zal de moeilijkheden niet voor ons wegnemen omdat ze met onze zending verbonden zijn. Maar Hij zal ons de kracht geven om onze opdracht ten einde toe te vervullen. Hij heeft immers alles in zijn macht. *Buiten de wil van de Vader zal niet één mus op de grond vallen.* Hij heeft alles in de hand. Dat is zijn almacht. Misschien begrijpen we die almacht van God verkeerd. Hij is almachtig en wij denken dan vooral dat Hij alles kan en die macht gebruikt om alles naar zijn hand te zetten. Hij heeft overal de hand in en veroorzaakt alles wat er gebeurt. Dat is het beeld van de almachtige God zoals die in het Oude Testament wordt voorgesteld. Dat is onze menselijke voorstelling van Gods almacht. Dan wordt het een neerdrukkende macht die op ons drukt, ons overheerst, manipuleert, ons de vrijheid ontnemt. Zo ervaren wij vaak macht: als overheersing. Bij God is macht allereerst dienen vanuit zijn liefde. Hij tast onze vrijheid niet aan. Hij nodigt ons uit maar zal ons nooit dwingen. Zijn almacht is een uiting van zijn goedheid en liefde, van zijn zorg en zijn vaderschap. Uit zijn almacht schenkt Hij ons de gave van het kindschap en de barmhartigheid om onze zonden te vergeven. (Vgl KKK 270)

Toch ervaren wij zijn almacht vaak als machteloosheid. Waarom laat God al het leed toe? Waarom treft mij deze tegenspoed? Waarom moet ik lijden? Waarom is Hij afwezig en niet in staat om het kwaad te verhinderen? Het mysterie van zijn schijnbare machteloosheid heeft God vooral geopenbaard in zijn Zoon, op het Kruis. In die vrijwillige vernedering heeft Hij op mysterieuze wijze het kwaad overwonnen. Alleen in geloof kunnen we daarom iets ontdekken over de geheimvolle wegen van de almachtige God. In de zwakheid toont God zijn kracht. God is zo almachtig dat Hij schijnbaar machteloos kan zijn, zwak kan worden. En waarom? Om het zwakke, zieke, machteloze, gebrekkige, ongelukkige, noodlijdende te kunnen bereiken en te verlossen, genezen, helpen, oprichten. In de Gekruisigde zien we *Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid van God is sterker dan de mensen*, (1Kor. 1,24-25) zoals sint Paulus het formuleert. God toont zijn macht op het Kruis waarop Hij het kwaad op zich heeft genomen en vernietigd, om zo verlossing en verheerlijking te bewerkstelligen. Ook wij zullen het kruis aantreffen op onze levensweg, telkens als we in liefde en geloof deze machteloze Almacht en zwakke Kracht van God belijden en navolgen. Denken we dan aan de woorden van Jezus: *Weest niet bang*.